

# Ο Προφήτης Μωχάμμαντ ﷺ από το Α ως και το Ζ

[ Ελληνικά – Greek – يوناني ]

Yusuf Estes

**Μετάφραση :**

EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC) &  
Ρηγάλος Κωνσταντίνος

**Επιμέλεια :** Τσεκούρα Βίβιαν & Άχμαντ Αλ-’Αμίρ

2012 - 1433

IslamHouse.com

# محمد ﷺ من الألف إلى الياء

« باللغة اليونانية »

القس السابق: يوسف إستس

ترجمة: المركز الأوروبي للدراسات الإسلامية

& ريجالوس كونستادينوس

مراجعة: أحمد الأمير & تساكورا فيفيان

2012 - 1433

IslamHouse.com

Ο Προφήτης Μωχάμαντ ﷺ

από το Α ως και το Ζ



## Κεφάλαιο 1

### Ο Προφήτης Μωχάμμαντ ۞ από το Α ως και το Ζ

Τα ακόλουθα είναι βασισμένα σε βιβλία, χειρόγραφα, κείμενα και πραγματικές περιγραφές από αυτόπτες μάρτυρες, υπερβολικά στον αριθμό για να τα παραθέσουμε εδώ, που ωστόσο έχουν διατηρηθεί στην πρωτότυπη μορφή τους ανά τους αιώνες, από Μουσουλμάνους και μη.

Πολλοί άνθρωποι σήμερα συζητούν σχετικά με του Προφήτη Μωχάμμαντ ۞. Ποιος ήταν ακριβώς; Τι δίδασκε; Γιατί αγαπήθηκε τόσο πολύ από κάποιους και μισήθηκε τόσο πολύ από άλλους; Ανταποκρινόταν στα λεγόμενά του; Ήταν ένας ιερός άνθρωπος; Ήταν προφήτης Του Αλλά(χ); Ποια είναι η αλήθεια σχετικά με αυτόν τον άνδρα;

### Γίνε εσύ ο κριτής.

**A**ρχικά, προτού καταγράψουμε τα στοιχεία σχετικά με το Μωχάμμαντ από το Α μέχρι το Ζ, ας ξεκινήσουμε με μερικά πολύ απλά ιστορικά στοιχεία.

Ακολουθούν τα γεγονότα όπως αναφέρονται από χιλιάδες ανθρώπους, πολλοί εκ των οποίων τον γνώριζαν προσωπικά.

- Ο Μωχάμμαντ ο γιος του ‘Αμπντ Αλλά(χ), γιος του ‘Αμπντ Αλ-Μουττάλιμπ) γεννήθηκε το 570 μ.Χ. και πέθανε

το 633 μ.Χ. Μωχάμμαντ σημαίνει ο “ένδοξος” ή “αυτός που δοξάζει”.

- Ο Μωχάμμαντ ﷺ κατάγεται από τη Γενιά του Αβραάμ (Ιμπραχίμ στα αραβικά) ﷺ, ο μεγαλύτερος γιος του οποίου ήταν ο Ισμαήλ, ο οποίος ίδρυσε την ευγενή φυλή των Κουράις, οι οποίοι ήταν οι ηγέτες της Μέκκας εκείνη την περίοδο.
- Ποτέ δεν υπέπεσε στην κοινή πρακτική των μελών της φυλής του να λατρεύουν αγάλματα, είδωλα ή ανθρωπογενείς “θεούς”.
- Πίστευε ότι ο Θεός (Αλλά(χ) στα αραβικά) ήταν πραγματικά Ένας Θεός, και συνεπώς, αυτός Ο Θεός έπρεπε να λατρεύεται μόνος, χωρίς άλλους “θεούς” δίπλα Του.
- Κρατούσε το Όνομα Του Θεού (Αλλά(χ)) στην ύψιστη ευλάβεια, και ποτέ δεν χρησιμοποίησε το Όνομά Του μάταια ή για κάποιο ματαιόδοξο σκοπό.
- Απεχθανόταν την ψευδή λατρεία και όλες τις πολυπλοκότητες και τις αθλιότητες στις οποίες αυτή οδηγούσε.
- Επέμενε να τηρεί τις Εντολές Του Παντοδύναμου Θεού, όπως ακριβώς έκαναν οι προφήτες του παρελθόντος.
- Ποτέ του δεν διέπραξε μοιχεία, και απέτρεπε τους άλλους απ’ την διάπραξή της.

- Απαγόρευε τη συλλογή τόκων κατά το δανεισμό χρημάτων, όπως είχε κάνει αιώνες πριν απ' αυτόν και ο Ιησούς 𐄂.
- Ποτέ δεν ενεπλάκη σε τζόγο, ούτε το επέτρεψε.
- Ποτέ δεν έπινε αλκοόλ, παρόλο που επρόκειτο για κάτι πολύ φυσιολογικό για τους ανθρώπους του καιρού και του τόπου του.
- Δεν εμπλεκόταν σε κουτσομπολιά, και συνήθιζε να απέχει από το να ακούει οτιδήποτε είχε σχέση μ' αυτά.
- Προσέφερε προσευχές με τον τρόπο εκείνο και την κατεύθυνση (προς την Ιερουσαλήμ μέχρι που Ο Αλλά(χ) διέταξε την αλλαγή προς τη Μέκκα), όπως ακριβώς περιγραφόταν στη Βίβλο για τους Προφήτες, όρθια στάση, υπόκλιση, πρηνής στάση, όπως γινόταν πριν από εκείνον.
- Νήστευε πολλές φορές για μέρες χωρίς φαγητό και νερό, ώστε να βρίσκεται πιο κοντά στον Παντοδύναμο Θεό και μακριά από τα εγκόσμια θέληγτρα.
- Δίδασκε ότι ο Ιησούς 𐄂, ήταν η άσπιλη σύλληψη και η θαυματουργή γέννηση της Μαρίας (ειρήνη σ' αυτή), και ότι εκείνη (ειρήνη σ' αυτή) ήταν η καλύτερη δημιουργία Του Παντοδύναμου Αλλά(χ).
- Επέμενε ακόμα και στους Εβραίους της Αλ-Μαντίνα (Μεδίνα), ότι ο Ιησούς 𐄂, ήταν ο Μεσσίας, ο Χριστός,

αυτός που προφητεύεται στην Τορά τους (Παλαιά Διαθήκη) ότι θα έλθει.

- Είπε ότι ο Ιησούς 𐄂, έκανε πολλά θαύματα με την άδεια Του Παντοδύναμου Θεού, θεραπεύοντας τους λεπρούς, αποκαθιστώντας την όραση των τυφλών, και επαναφέροντας ακόμη και έναν νεκρό στη ζωή.
- Δήλωσε ξεκάθαρα ότι ο Ιησούς, ειρήνη σ' αυτόν, δεν σταυρώθηκε, αντίθετα Ο Παντοδύναμος Αλλά(χ) τον πήρε ζωντανό στον ουρανό.
- Προφήτευσε ότι ο Ιησούς, θα επιστρέψει ξανά τις Τελευταίες Ημέρες για να οδηγήσει τους ειλικρινείς πιστούς στη νίκη ενάντια των κακών και των ασεβών ανθρώπων, και θα καταστρέψει τον Αντίχριστο.
- Διέταξε την καταβολή ελεημοσύνης στους φτωχούς και ήταν ο υπερασπιστής και προστάτης των χηρών, των ορφανών και των οδοιπόρων.
- Διέταξε τους ανθρώπους να ενωθούν με τις οικογένειές τους και να τιμήσουν τους δεσμούς συγγένειας και αποκατέστησε τις σχέσεις ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας.
- Ζήτησε από τους ακολούθους του να εμπλέκονται μόνο σε νόμιμες συζυγικές σχέσεις με γυναίκες, και απαγόρευσε τη

σεξουαλική επαφή έξω από τα όρια που έθεσε ο Παντοδύναμος Θεός.

- Επέμενε να δώσει στις γυναίκες τα αρμόζοντα δικαιώματα, προίκα, κληρονομιά και περιουσία.
- Η υπομονή και η ταπεινή του συμπεριφορά ήταν υποδειγματικές και όλοι όσοι τον γνώριζαν ήταν αναγκασμένοι να παραδεχτούν αυτές τις αρετές.

### *Ο Προφήτης Μωχάμμαντ ﷺ από το Α ως το Ζ*

**A.** Δεν είπε ποτέ ψέματα, δεν απογοήτευσε ποτέ κανέναν σε θέματα εμπιστοσύνης, και δεν ψευδομαρτύρησε ποτέ. Ήταν διάσημος σε όλες τις φυλές της Μέκκας και ήταν γνωστός ως “Πνεύμα της Αλήθειας” (Ασ-Σάντικ).

**B.** Δεν αναμείχθηκε ποτέ σε εξωσυζυγική σεξουαλική σχέση, ούτε τις ενέκρινε ποτέ, παρόλο που ήταν φαινόμενο πολύ συνηθισμένο εκείνη την εποχή.

**C.** Οι μοναδικές σχέσεις του με γυναίκες ήταν νόμιμες, με συμφωνητικά γάμου κατά την παρουσία μαρτύρων όπως όριζε ο νόμος.

**D.** Η σχέση του με τη σύζυγό του Αϊσα (η ευαρέστηση Του Αλλά επ’ αυτής) ήταν καθαρά σχέση γάμου. Δεν την παντρεύτηκε την πρώτη φορά που ο πατέρας της του



προσέφερε το χέρι της σε γάμο. Δεν την παντρεύτηκε μέχρι που έφτασε στην εφηβεία και μπορούσε να αποφασίσει μόνη για τον εαυτό της. Η σχέση τους περιγράφεται λεπτομερώς από την Αϊσα (η ευαρέστηση Του Αλλά(χ) επ' αυτής) με τον πιο αγαπητό και αξιοσέβαστο τρόπο, σαν ένα ζευγάρι που πραγματικά φτιάχτηκε στον παράδεισο. Η Αϊσα (η ευαρέστηση Του Αλλά(χ) επ' αυτής) θεωρείται από τις σπουδαιότερες λογίους του Ισλάμ και έζησε ολόκληρη τη ζωή της όντας παντρεμένη μόνο με το Μωχάμμαντ ﷺ. Δεν επιθύμησε ποτέ άλλον άνδρα, ούτε χρησιμοποίησε την παραμικρή αρνητική φράση ενάντια στο Μωχάμμαντ ﷺ.

**E.** Απαγόρευε κάθε δολοφονία μέχρι που ήρθαν από Τον Αλλά(χ) οι εντολές της αυτοάμυνας. Ακόμα και τότε, τα όρια διευκρινίστηκαν ξεκάθαρα και μόνο όσοι εμπλέκονταν ενεργά σε μάχη κατά των Μουσουλμάνων ή του Ισλάμ επιτρεπόταν να δεχθούν επίθεση στη μάχη. Και ακόμη και τότε, μόνο σύμφωνα με τους αυστηρούς κανόνες Του Αλλά(χ).

**F.** Απαγόρευε την αφαίρεση κάθε αθώας ζωής.

**G.** Δεν υπήρξε γενοκτονία των Εβραίων. Ο Προφήτης ﷺ προσέφερε αμοιβαία προστασία και συγχώρεση στους Εβραίους, ακόμη και αφού αθέτησαν τις συμφωνίες μαζί του πολλές φορές. Οι Μουσουλμάνοι δεν επιτέθηκαν μέχρι που αποδείχθηκε ξεκάθαρα ότι ήταν προδότες κατά την περίοδο του πολέμου μεταξύ των Μουσουλμάνων και των απίστων της Μέκκας και προσπάθησαν να σκοτώσουν τον Προφήτη

✠ και να κατατροπώσουν τους Μουσουλμάνους με κάθε κόστος. Η αντίδραση αφορούσε μόνο όσους Εβραίους αποδείχθηκαν προδότες, και όχι όλους.

**H.** Ο θεσμός της δουλείας ήταν κοινός για όλα τα έθνη και τις φυλές. Το Ισλάμ ήταν εκείνο που ενθάρρυνε την απελευθέρωση των δούλων και την μεγάλη αμοιβή Του Αλλά(χ) για όσους προέβαιναν σε αυτήν. Ο Προφήτης Μωχάμμαντ ✠ έδωσε αυτό το παράδειγμα απελευθερώνοντας δούλους και ενθαρρύνοντας όλους τους πιστούς να κάνουν το ίδιο. Παράδειγμα αποτελεί και ο δούλος του (που θεωρούταν σαν γιος για εκείνον), ο Ζάιντ ιμπν Χάριθα και ο Μπιλάλ, ο δούλος που αγόρασε ο Άμπου Μπακρ (η ευαρέστηση Του Αλλά(χ) επ’ αυτού), με μόνο σκοπό την απελευθέρωσή του.

**I.** Ενώ γίνονταν πολλές απόπειρες δολοφονίας εναντίον του Μωχάμμαντ ✠, ο εξάδελφός του ‘Άλι (η ευαρέστηση Του Αλλά(χ) επ’ αυτού) πήρε τη θέση του στο κρεβάτι του, ενώ εκείνος ✠ και ο Άμπου Μπακρ δραπέτευσαν στη Μαντίνα. Ο Προφήτης ✠ δεν επέτρεψε στους συντρόφους του να δολοφονήσουν κανέναν από αυτούς που εμπλέκονταν σ’ αυτές τις απόπειρες. Η απόδειξη αυτού είναι όταν κατά την θριαμβευτική είσοδό τους στη Μέκκα, τα πρώτα λόγια του ήταν να διατάξει τους ακολούθους του να μην βλάψουν τις τάδε φυλές και τις τάδε οικογένειες. Αυτή ήταν μία από τις πιο γνωστές πράξεις συγχώρεσης και ταπεινότητάς του.

**J.** Οι στρατιωτικές δραστηριότητες απαγορεύονταν τα πρώτα δεκατρία χρόνια της Αποστολής. Οι Άραβες της ερήμου δεν χρειάζονταν κανέναν να τους πει πώς να πολεμήσουν ή πώς να διεξάγουν μάχες. Ήταν ειδικοί σε αυτόν τον τομέα και διατηρούσαν έχθρες ανάμεσα στις φυλές, που διαρκούσαν για δεκαετίες. Όσον αφορά τους μουσουλμάνους, μόνο όταν η ενδεδειγμένη μέθοδος πολέμου θεσμοθετήθηκε από Τον Αλλά(χ) στο Κοράνιο, με συγκεκριμένα δικαιώματα και περιορισμούς σύμφωνα με τις Εντολές Του, εγκρίθηκαν η αντίδραση και οι μάχες γι' αυτούς. Οι εντολές Του Αλλά(χ) διευκρίνιζαν σε ποιον έπρεπε να επιτεθούν, με ποιον τρόπο, πότε και σε ποιο βαθμό μπορούσε να λάβει χώρα μία μάχη.

**K.** Η καταστροφή των υποδομών απαγορευόταν εντελώς από τον Προφήτη.

**L.** Ο Προφήτη 𐤀 δεχόταν τις κατάρες και την μοχθηρή αντιμετώπιση από τους εχθρούς του, ενώ εκείνος 𐤀 προσευχόταν για την καθοδήγησή τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το ταξίδι του στο Ατ-Τάιφ, όπου οι ηγέτες δεν δέχονταν ούτε να τον ακούσουν, ούτε να του προσφέρουν την ευγένεια που απαιτούταν, αλλά αντίθετα, έστρεψαν τα παιδιά του δρόμου εναντίον του, βάζοντάς τα να του πετούν πέτρες, μέχρι που το σώμα του αιμορράγησε τόσο πολύ, που τα σανδάλια του γέμισαν αίμα. Ο Άγγελος Γαβριήλ και ο Άγγελος των Βουνών ήρθαν στον Προφήτη προσφερόμενοι να ενώσουν τα δύο βουνά, συντριβοντάς

τους μέσα σ' αυτά, αν εκείνος έδινε την εντολή. Αντί όμως να τους καταραστεί, ή να ζητήσει την καταστροφή τους, προσευχήθηκε στον Αλλά(χ) για εκείνους, να τους καθοδηγήσει στο Ισλάμ.

**M.** Ο Προφήτης Μωχάμμανт ❁ ισχυρίστηκε ότι κάθε άνθρωπος που γεννιέται, γεννιέται στην κατάσταση του ΙΣΛΑΜ (υποταγή στο Θεό με τους δικούς Του Όρους με Ειρήνη), ως Μουσουλμάνος (**ΜΟΥ-Ισλάμ σημαίνει “κάποιος που κάνει Ισλάμ”, δηλ. υποτάσσεται στη Βούληση Του Αλλά(χ) και υπακούει στις Εντολές Του**).

**N.** Ο Προφήτης Μωχάμμανт ❁ δίδαξε στους ακολούθους του να πιστεύουν στο Θεό Του Αδάμ, του Νώε, του Αβραάμ, του Ιακώβου, του Μωσή, του Δαβίδ, του Σολομώντα και του Ιησού (ειρήνη σ' αυτούς), και να πιστεύουν σε όλους αυτούς ως αληθινούς προφήτες, αγγελιαφόρους και δούλους Του Παντοδύναμου Αλλά(χ). Επέμενε στην κατάταξη όλων των προφητών στην υψηλότερη βαθμίδα, χωρίς καμία διάκριση ανάμεσά τους, και διέταξε τους ακολούθους του να λένε τη φράση ‘Ειρήνη σ’ αυτόν’, αφού αναφέρουν τα ονόματά τους.

**O.** Δίδαξε επίσης στους συντρόφους του να μην πιστεύουν μόνο στο Ισλάμ, αλλά να πιστεύουν επίσης στη θεία προέλευση του Ιουδαϊσμού και του Χριστιανισμού, στην αυθεντική Τορά, και τους αυθεντικούς Ψαλμούς (Αζ-Ζαμπούρ) που ήρθαν στο Δαβίδ, και στο αυθεντικό Ευαγγέλιο που ήρθε στον Ιησού (το Ευαγγέλιο κατά Ιησού),

και ότι όλα αυτά προέρχονται από την ίδια πηγή από την οποία προέρχεται το Κοράνιο, από τον Θεό (Αλλά(χ)) στους προφήτες Του (ειρήνη σ' αυτούς), μέσω του αγγέλου Γαβριήλ (ειρήνη σ' αυτόν).

**P.** Προφήτευσε, προέβλεψε και προέλεξε γεγονότα που θα ακολουθούσαν και έγιναν πράγματι όπως είχε πει εκείνος. Προέβλεψε ακόμη κάτι από το παρελθόν που θα πραγματοποιούταν στο μέλλον, και έγινε.

Το Κοράνιο δηλώνει ότι ο Φαραώ πνίγηκε στην Ερυθρά Θάλασσα, ενώ κυνηγούσε το Μωυσή (ειρήνη σ' αυτόν), και Ο Αλλά(χ) είπε ότι θα διατηρούσε το σώμα του Φαραώ ως σημάδι για το μέλλον. Ο Δρ. Μορίς Μπουκάλ στο βιβλίο του, *“Η Βίβλος, το Κοράνιο και η Επιστήμη”* δηλώνει ξεκάθαρα ότι αυτό συνέβη και ότι ο Φαραώ ανακαλύφθηκε στην Αίγυπτο και εκτίθεται τώρα ώστε να τον βλέπουν όλοι. Αυτό το γεγονός συνέβη χιλιάδες χρόνια πριν από το Μωχάμμαντ ❀, και έγινε πραγματικότητα τις τελευταίες μόλις δεκαετίες, πολλούς αιώνες μετά το θάνατό του.

**Q.** Για τον Προφήτη Μωχάμμαντ ❀ έχουν γραφεί περισσότερα απ' ότι για οποιονδήποτε άλλον άνθρωπο στη γη. Έχει επαινεθεί πάρα πολύ, ακόμα και από διάσημους μη-Μουσουλμάνους για πολλούς αιώνες. Ένα από τα πρώτα παραδείγματα που παραθέτουμε προέρχεται από τη *Εγκυκλοπαίδεια Μπριτάνικα*, όπου επιβεβαιώνεται:

(αναφορικά με το Μωχάμμαντ) “...πλήθος λεπτομερειών στις πρώιμες πηγές δείχνει ότι ήταν ένας ειλικρινής και ενάρετος άνδρας, ο οποίος είχε κερδίσει το σεβασμό και την αφοσίωση άλλων, που ήταν κι αυτοί ειλικρινείς και ευσεβείς άνδρες.” (Τόμ. 12)

**R.** Ένα ακόμη εντυπωσιακό αφιέρωμα στο Μωχάμμαντ 卐 είναι το ιδιαίτερα καλογραμμένο έργο του Michael H. Hart, “Οι 100 προσωπικότητες με τη μέγιστη επιρροή στην πορεία της ανθρωπότητας.” Δηλώνει ότι ο άνθρωπος με την περισσότερη επιρροή σε όλη την ιστορία ήταν ο Μωχάμμαντ 卐, με τον Ιησού, ειρήνη σ’ αυτόν, να έρχεται στη τρίτη θέση.

Εξέτασε τα ακριβή λόγια του:

*“Η επιλογή μου να ηγείται ο Μωχάμμαντ της λίστας των πιο σημαντικών ανθρώπων, μπορεί να ξαφνιάσει κάποιους αναγνώστες και να αμφισβητηθεί από άλλους, αλλά ήταν ο μοναδικός άνδρας στην ιστορία που ήταν υπερβολικά επιτυχής τόσο στο θρησκευτικό, όσο και στο κοσμικό επίπεδο.”*

*Michael H. Hart, “Οι 100 προσωπικότητες με τη μέγιστη επιρροή στην πορεία της ανθρωπότητας.” Νέα Υόρκη: Εκδοτικός Οίκος Χαρτ, 1978, σελ. 33*

**S.** Ενώ εξετάζουμε δηλώσεις διάσημων μη-Μουσουλμάνων σχετικά με τον Προφήτη Μωχάμμαντ 卐, σκέψου αυτό:

*“Φιλόσοφος, Ρήτορας, Απόστολος, Νομοθέτης, Κατακτητής των ιδεών, Ανορθωτής των Ορθολογικών πεποιθήσεων .... Ο ιδρυτής είκοσι επίγειων αυτοκρατοριών και μιας πνευματικής αυτοκρατορίας, είναι ο Μωχάμμαντ.. Όσον αφορά όλα τα πρότυπα με τα οποία μπορεί να μετρηθεί το μεγαλείο του ανθρώπου, μπορούμε να ρωτήσουμε, υπάρχει κανείς άνδρας σπουδαιότερος από εκείνον;”*

*Λαμαρτέν, HISTOIRE DE LA TURQUIE (ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ), Παρίσι, 1854, Τόμος 2, σελ. 276-277.*

**T.** Και στη συνέχεια διαβάζουμε αυτό που λέει ο Τζορτζ Μπερνάρντ Σο, ένας διάσημος συγγραφέας και μη-Μουσουλμάνος.

*“Πρέπει να αποκαλείται ο Σωτήρας της Ανθρωπότητας. Πιστεύω ότι αν ένας άνδρας σαν κι αυτόν αναλάμβανε την διακυβέρνηση του σύγχρονου κόσμου, θα επιτύγχανε στην επίλυση των προβλημάτων του, με τρόπο που θα επέφερε την πολυπόθητη ειρήνη και ευτυχία.”*

*(Το Αυθεντικό Ισλάμ, Σιγκαπούρη, Τόμος 1, Αρ. 8, 1936)*

**U.** Στη συνέχεια ανακαλύπτουμε ότι ο Κ.Σ. Ραμακρίσνα Ράο, ένας Ινδός (Χιντού) καθηγητής της Φιλοσοφίας, στο εγχειρίδιό του *“Μωχάμμαντ, ο Προφήτης του Ισλάμ”* τον αποκαλεί το *“τέλειο πρότυπο για την ανθρώπινη ζωή.”*

Ο Καθηγητής Ραμακρίσνα Ράο επεξηγεί την άποψή του, λέγοντας:

*“Αναφορικά με την προσωπικότητα του Μωχάμμαντ, είναι πάρα πολύ δύσκολο να εισέλθουμε σε ολόκληρη την αλήθεια της. Μπορώ να αντιληφθώ μόνο ένα μικρό μέρος της. Τι δραματική εναλλαγή εικόνων και σκηνών. Υπάρχει ο Μωχάμμαντ ο Προφήτης. Υπάρχει ο Μωχάμμαντ ο Πολεμιστής. Ο Μωχάμμαντ ο Επιχειρηματίας. Ο Μωχάμμαντ ο Πολιτικός. Ο Μωχάμμαντ ο Ρήτορας. Ο Μωχάμμαντ ο Αναμορφωτής. Ο Μωχάμμαντ που δίνει καταφύγιο στα Ορφανά. Ο Μωχάμμαντ ο Προστάτης των Δούλων. Ο Μωχάμμαντ ο Ελευθερωτής των Γυναικών. Ο Μωχάμμαντ ο Κριτής. Ο Μωχάμμαντ ο Άγιος. Σε όλους αυτούς τους μεγαλοπρεπείς ρόλους, σε όλους αυτούς τους τομείς των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, ήταν ήρωας.*

**V.** Τι να σκεφτούμε για τον δικό μας προφήτη Μωχάμμαντ 卐, όταν κάποιος με τέτοια θέση στην κοσμική ζωή, όπως ο Μαχάτμα Γκάντι, μιλώντας για το χαρακτήρα του Μωχάμμαντ 卐, λέει στο έργο ‘*Young India*’:

*“Ήθελα να μάθω τα καλύτερα για εκείνον που σήμερα επηρεάζει αναμφισβήτητα τις ψυχές εκατομμυρίων ανθρώπων...Πείστηκα περισσότερο από ποτέ ότι δεν ήταν το σπαθί που κέρδισε μια θέση για το Ισλάμ εκείνες τις μέρες. Ήταν η ακραία απλότητα, η παντελής ταπεινότητα του Προφήτη, ο ευσυνείδητος σεβασμός του για τις δεσμεύσεις του, η έντονη αφοσίωσή του στους φίλους και*



*τους ακόλουθούς του, η παλικαριά του, η αφοβία του, η απόλυτη εμπιστοσύνη του στο Θεό και στην αποστολή του. Αυτά και όχι το σπαθί διευθέτησαν τα πάντα γι' αυτούς και τους βοήθησαν να υπερνικήσουν κάθε εμπόδιο. Όταν τελείωσα το δεύτερο τόμο (της βιογραφίας του Προφήτη), λυπήθηκα που δεν υπήρχαν περισσότερα να διαβάσω για τη σπουδαία ζωή του.”*

**W.** Ο Άγγλος συγγραφέας Τόμας Καρλάιλ στο έργο του ‘*Ηρωες και Λατρεία Ηρώων*’, είχε απλά ενθουσιαστεί αναφορικά με:

*“Πώς θα μπορούσε ένας άνδρας, μόνος του, να ενώσει φυλές που πολεμούσαν μεταξύ τους και περιπλανώμενους Βεδουίνους, μετατρέποντας τους στο πιο δυνατό και πολιτισμένο έθνος, σε λιγότερο από δύο δεκαετίες;”*

**X.** Και ο Ντίουαν Τσαντ Σαρμά έγραψε στο ‘*Οι Προφήτες της Ανατολής*’:

*“Ο Μωχάμμαντ ήταν η ψυχή της ευγένειας, και η επιρροή του έγινε αισθητή και δεν ξεχάστηκε ποτέ από τους γύρω του.”*

(*N.T. Σάρμα, Οι Προφήτες της Ανατολής, Καλκούτα, 1935, σελ. 12*)

Ο Μωχάμμαντ δεν ήταν τίποτε περισσότερο και τίποτε λιγότερο από ένα ανθρώπινο ον. Μα ήταν ένας άνδρας με μια ιερή αποστολή, να ενώσει την ανθρωπότητα

στη λατρεία του ΕΝΟΣ και ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ, και να διδάξει τον τρόπο για τον έντιμο και ηθικό βίο, βασισμένο στις Εντολές Του Κυρίου. Πάντα περιέγραφε τον εαυτό του ως ‘δούλο και Αγγελιαφόρο Του Αλλά(χ)’, και το ίδιο δήλωνε, πράγματι, και κάθε πράξη του.

**Υ.** Μιλώντας για την οπτική της ισότητας ενώπιον Του Αλλά(χ) στο Ισλάμ, η διάσημη ποιήτρια της Ινδίας, Σαροτζίνι Ναϊντού λέει:

*“Ήταν η πρώτη θρησκεία που κήρυξε και εφάρμοσε τη δημοκρατία· γιατί, στο τζαμί, όταν ακούγεται το κάλεσμα της προσευχής και οι λάτρεις συγκεντρώνονται, η δημοκρατία του Ισλάμ ενσαρκώνεται πέντε φορές την ημέρα, όταν ο χωρικός και ο βασιλιάς προσκονούν ο ένας δίπλα στον άλλο και διακηρύττουν: ‘Ο Αλλά(χ) Μέγιστος...’ Εξεπλάγην ξανά και ξανά από αυτή την αδιαίρετη ενότητα του Ισλάμ, που ενστικτωδώς κάνει τον άνθρωπο αδελφό.”*

*(Σ. Ναϊντού, Ιδανικά του Ισλάμ, βλ. Κηρύγματα και Γραπτά, Μαντράς, 1918, σελ. 169)*

**Ζ.** Σύμφωνα με τα λόγια του Καθηγητή Hurgronje:

*“Η ένωση των εθνών που ιδρύθηκε από τον Προφήτη του Ισλάμ, έθεσε την αρχή της παγκόσμιας ενότητας και της ανθρώπινης αδελφικότητας σε τόσο καθολικές βάσεις, ώστε να φωτίσει και τα υπόλοιπα έθνη.”*

Συνεχίζει, “είναι γεγονός ότι κανένα έθνος στον κόσμο δεν έχει παράλληλη πορεία με όσα έκανε το Ισλάμ για την πραγματοποίηση της ιδέας της Ένωσης των Εθνών.”

**Z2.** Ο Βόλφγκαν Γκαίτε, ίσως ο κορυφαίος Ευρωπαίος ποιητής όλων των εποχών, έγραψε για τον Προφήτη Μωχάμαντ ۞. Είπε:

*“Είναι Προφήτης και όχι ποιητής, επομένως το Κοράνιό του πρέπει να αντιμετωπιστεί ως Θεϊός Νόμος και όχι ως ένα βιβλίο που δημιουργήθηκε από ένα ανθρώπινο ον, με σκοπό εκπαιδευτικό ή ψυχαγωγικό.”*

(*Noten und Abhandlungen zum Weststlichen Dvan, WA I, 7, 32*)

Οι άνθρωποι δε διστάζουν να αποδώσουν θειότητα και ακόμα να κάνουν ‘θεούς’ τα άτομα των οποίων οι ζωές και οι αποστολές έχουν χαθεί και έχουν γίνει θρύλοι. Από την ιστορική πλευρά, κανείς από αυτούς τους θρύλους δεν πέτυχε ούτε στο ελάχιστο αυτά που πέτυχε ο Μωχάμαντ ۞. Και ολόκληρος ο αγώνας του έγινε αποκλειστικά για το σκοπό της ένωσης της ανθρωπότητας στη λατρεία Του Ενός Θεού, σύμφωνα με τον κώδικα της άριστης ηθικής. Ο Μωχάμαντ ۞, όπως και οι ακόλουθοί του, δεν ισχυρίστηκε ποτέ ότι ήταν ο υιός Του Θεού ή ο Θεός –ενσαρκωμένος, ή κάποιος άνθρωπος με θειότητα– μα πάντα, μέχρι και σήμερα, θεωρούταν απλώς ως Αγγελιαφόρος, που επιλέχθηκε από Τον Αλλά(χ).

Σήμερα, μετά το πέρασμα δεκατεσσάρων αιώνων, η ζωή και τα διδάγματα του Προφήτη Μωχάμμαντ ﷺ έχουν επιβιώσει χωρίς την παραμικρή απώλεια, μεταβολή ή παρεμβολή. Προσφέρουν την ίδια ελπίδα, για τη θεραπεία των πολλών ασθενειών της ανθρωπότητας, όπως και κατά τη διάρκεια της ζωής του. Αυτό δεν αποτελεί ισχυρισμό των οπαδών του Μωχάμμαντ, μα είναι το αναπόφευκτο συμπέρασμα που βασίζεται στην κριτική και αμερόληπτη μελέτη της ιστορίας. Τώρα, είναι στο χέρι σου.

Είσαι ένα έλλογο ανθρώπινο ον με τις ανάλογες ανησυχίες. Γι' αυτό, θα έπρεπε ήδη να αναρωτιέσαι:

“Θα μπορούσαν όλα αυτά τα αξιοσημείωτα, επαναστατικά και καταπληκτικά λόγια, για αυτόν τον συγκεκριμένο άνδρα, να είναι αληθινά;

Κι αν όλα είναι αληθινά;

Τώρα αναρωτήσου υπό το φως όλων όσα μόλις ανακαλύψαμε γι' αυτόν: **“Τι λες ΕΣΥ για τον Προφήτη Μωχάμμαντ ﷺ;”**

Κεφάλαιο 2

«ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΟΥΛΑΟΙ ΤΟΥ»



**Α**ς σκεφτούμε, τώρα, τι έχουν πει οι οπαδοί του Προφήτη Μωχάμμαντ γι' αυτόν.

Το παρακάτω βασίζεται στο έργο του Husain Pasha, στο σύγγραμμά του, «His name was Muhammad ❸»

### «Το όνομά του ήταν Μωχάμμαντ ❸»

Ξεκινώντας: Μπορεί να είσαι Χριστιανός Προτεστάντης, Καθολικός, Εβραίος, άθεος ή αγνωστικιστής· ή, μπορεί να ανήκεις σε κάποιο άλλο από τα πολλά διαφορετικά δόγματα του κόσμου. Μπορεί ακόμα να είσαι κομμουνιστής, ή να πιστεύεις στη δημοκρατία του ανθρώπου ως τον κανόνα του κόσμου. Όποιος κι αν είσαι, και όποιες κι αν είναι οι ιδεολογικές ή πολιτικές απόψεις σου ή οι κοινωνικές συνήθειές σου, αναμφίβολα πρέπει να καταλάβεις όσα λένε οι υπόλοιποι γι' αυτόν τον άνδρα.

Έχουν υπάρξει πολλές σπουδαίες προσωπικότητες. Μα ήταν μονόπλευροι χαρακτήρες, που εξείχαν σε ένα ή δύο πεδία, όπως η θρησκευτική ή η στρατιωτική ηγεσία. Οι ζωές και τα διδάγματα αυτών των σπουδαίων προσωπικοτήτων περιβάλλονται στην ομίχλη του χρόνου. Υπάρχουν τόσες πολλές υποθέσεις για τον τόπο και το χρόνο της γέννησής τους, τον τρόπο ζωής τους, τη φύση των διδαγμάτων τους με λεπτομέρεια, και το βαθμό και το μέτρο της επιτυχίας ή της αποτυχίας τους, ώστε είναι αδύνατο για την ανθρωπότητα να ανακατασκευάσει με ακρίβεια τις ζωές και τα διδάγματα αυτών των ανδρών και γυναικών.

Μα κάτι τέτοιο δε συμβαίνει στην περίπτωση αυτού του άνδρα, του Μωχάμμαντ ❀ ο οποίος κατάφερε τόσα πολλά σε τόσο διαφορετικά πεδία της ανθρώπινης διάνοησης και συμπεριφοράς στην πληρέστερη φλόγα της ανθρώπινης ιστορίας. Κάθε λεπτομέρεια του ιδιωτικού και δημόσιου βίου του έχει καταγραφεί με ακρίβεια και έχει διατηρηθεί με πολλή προσοχή μέχρι τις μέρες μας. Η αυθεντικότητα των καταγραφών βεβαιώνεται όχι μόνο από τους πιστούς ακολούθους του, αλλά και από προκατειλημμένους κριτικούς.

Ο Προφήτης ❀ ήταν θρησκευτικός διδάσκαλος, κοινωνικός αναμορφωτής, ηθικός καθοδηγητής, διοικητικός κολοσσός, πιστός φίλος, θαυμάσιος σύντροφος, αφοσιωμένος σύζυγος, στοργικός πατέρας, -όλα σε ένα. Κανένας άνθρωπος στην ιστορία δεν τον έχει ξεπεράσει, ή ακόμα δεν τον έχει φτάσει σε καμία από τις παραπάνω πτυχές της ζωής –μα μόνο η αλτρουιστική προσωπικότητα του Μωχάμμαντ ❀ κατάφερε να πετύχει τέτοια απίστευτη τελειότητα.

Ο Μωχάμμαντ ❀ ήταν μακράν ο πιο αξιόλογος άνδρας που πάτησε ποτέ το πόδι του στη Γη. Κήρυξε μια θρησκεία, ίδρυσε μια πολιτεία, έχτισε ένα έθνος, έφερε έναν κώδικα ηθικής, πρωτοστάτησε πολυάριθμες κοινωνικές και πολιτικές αναμορφώσεις, καθιέρωσε μια ισχυρή και δυναμική κοινωνία για να ασκήσει και να εκπροσωπήσει τα διδάγματά του και επαναστάτησε στον κόσμο της

ανθρώπινης σκέψης και συμπεριφοράς για όλους τους επόμενους καιρούς.

Γεννήθηκε σε μια περιοχή που τότε ήταν γνωστή ως Felix Arabia (Ευδαίμων Αραβία), πριν από χίλια τετρακόσια χρόνια. Άρχισε την αποστολή του, να διαδώσει τη θρησκεία του Μονοθεϊσμού· ενός τρόπου ζωής βασισμένου στην παράδοση, την υποταγή και την υπακοή στις Εντολές Του Παντοδύναμου Κυρίου, με ειλικρίνεια και ειρήνη.

Η λέξη ‘Ισλάμ’ στα αραβικά σημαίνει “υποταγή στον Κύριο, με ειρήνη.”

Η Αποστολή του Μωχάμμαντ ﷺ ξεκίνησε στην ηλικία των 40 ετών, και ο Προφήτης ﷺ έφυγε από αυτόν τον κόσμο στην ηλικία των εξήντα τριών ετών. Κατά το σύντομο αυτό διάστημα των 23 ετών, κατά τα οποία ο Μωχάμμαντ ﷺ ήταν Προφήτης, άλλαξε ολόκληρη την Αραβική Χερσόνησο. Την οδήγησε από τον παγανισμό και την ειδωλολατρία στη λατρεία Του Ενός Θεού, από τις διαφυλετικές διαμάχες και πολέμους στην εθνική σταθερότητα και συνοχή, από τη μέθη και την ακολασία στη νηφαλιότητα και την ευσέβεια, από την ανομία και την αναρχία στην πειθαρχημένη διαβίωση, από την απόλυτη πτώχευση σε υψηλότερα πρότυπα ηθικής αριστείας.

Η ανθρώπινη ιστορία δεν έχει γνωρίσει ποτέ τέτοια ολοκληρωτική μεταβολή ενός λαού ή ενός τόπου, είτε πριν είτε μετά –και ΦΑΝΤΑΣΟΥY ότι όλα αυτά τα απίστευτα



θαύματα συνέβησαν σε ΜΟΛΙΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΔΥΟ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ.

Ο Μωχάμμαντ δεν ήταν τίποτε περισσότερο και τίποτε λιγότερο από ένα ανθρώπινο ον. Μα ήταν ένας άνδρας με μια ιερή αποστολή, να ενώσει την ανθρωπότητα στη λατρεία του ΕΝΟΣ και ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ, και να διδάξει τον τρόπο για τον έντιμο και ηθικό βίο, βασισμένο στις Εντολές Του Κυρίου. Πάντα περιέγραφε τον εαυτό του ως ‘δούλο και Αγγελιαφόρο Του Αλλά(χ)’, και το ίδιο δήλωνε, πράγματι, και κάθε πράξη του.

Σήμερα, μετά το πέρασμα δεκατεσσάρων αιώνων, η ζωή και τα διδάγματα του Προφήτη Μωχάμμαντ ❸ έχουν επιβιώσει χωρίς την παραμικρή απώλεια, μεταβολή ή παρεμβολή. Προσφέρουν την ίδια ελπίδα, δηλαδή τη θεραπεία των πολλών ασθενειών της ανθρωπότητας, όπως και κατά τη διάρκεια της ζωής του. Αυτό δεν αποτελεί ισχυρισμό των οπαδών του Μωχάμμαντ, μα είναι το αναπόφευκτο συμπέρασμα που βασίζεται στην κριτική και αμερόληπτη μελέτη της ιστορίας.

Το λιγότερο που μπορείς ΕΣΥ να κάνεις ως έλλογο ον με ανησυχίες είναι να σταματήσεις για ένα λεπτό και να αναρωτηθείς: Θα μπορούσαν αυτά που έχουν ειπωθεί γι’ αυτόν, τόσο καταπληκτικά και επαναστατικά, να είναι όντως αληθινά; Και με την προϋπόθεση ότι είναι όντως αληθινά και δεν γνώριζες αυτόν τον άνδρα, το Μωχάμμαντ, ή δεν τον είχες ακουστά, δε θα ήταν η στιγμή να ανταποκριθείς σ’

αυτήν την τρομερή πρόκληση και να καταβάλλεις λίγη προσπάθεια να τον γνωρίσεις;

Δε θα σου κοστίσει τίποτα, μα μπορεί να αποδειχτεί το ξεκίνημα μιας εξ' ολοκλήρου νέας περιόδου στη ζωή σου. Σε προσκαλούμε να κάνεις μια ανακάλυψη γι' αυτόν το θαυμασίο άνδρα, που όμοιός του δεν έχει πατήσει στη Γη.

Ο Μωχάμμαντ ﷺ, όπως και οι ακόλουθοί του, δεν ισχυρίστηκε ποτέ ότι ήταν ο υιός Του Θεού ή ο Θεός – ενσαρκωμένος, ή κάποιος άνθρωπος με θειότητα– μα πάντα, μέχρι και σήμερα, θεωρούταν απλώς ως Αγγελιαφόρος, που επιλέχθηκε από τον Αλλά(χ). Επέμεινε να παροτρύνει τους ανθρώπους να δοξάζουν Τον Παντοδύναμο Αλλά(χ), Μόνο, και να μην εξυμνούν τον ίδιο ή τους οπαδούς του με κανέναν τρόπο. Ενώ οι περισσότεροι άνθρωποι δε διστάζουν να αποδώσουν θειότητα κα ακόμα να λάβουν ως 'θεούς' άτομα, οι ζωές και οι αποστολές των οποίων έχουν χαθεί και έχουν γίνει θρύλοι. Από ιστορικής πλευράς, κανείς από αυτούς τους θρύλους δεν κατάφερε ούτε στο ελάχιστο αυτά που πέτυχε ο Μωχάμμαντ ﷺ.

Το να ενώσει την ανθρωπότητα για το σκοπό της λατρείας Του Ενόσ Θεού του Αδάμ και όλων των άλλων Προφητών, ειρήνη σ' όλους αυτούς, ήταν το κίνητρό του, και ο αγώνας του έγινε με μοναδικό σκοπό να οδηγήσει όλους τους ανθρώπους στην κατανόηση και στην τήρηση των κανόνων της ηθικής τελειότητας, που στάλθηκαν από Τον Αλλά(χ) στις Αποκαλύψεις Του.

Ο Μωχάμμαντ ❀ ισχυριζόταν ότι ήταν δούλος, αγγελιαφόρος και προφήτης Του Πανίσχυρου Αλλά(χ)· Του ίδιου Θεού του Αδάμ, του Αβραάμ, του Μουσή, του Δαβίδ, του Σολομώντα και του Ιησού Χριστού, υιού της Μαρίας (ειρήνη σ' όλους αυτούς). Ισχυριζόταν ότι είχε λάβει την αποκάλυψη (το Κοράνιο) από Τον Παντοδύναμο Θεό (Αλλά(χ)) μέσω του αγγέλου Γαβριήλ.

Διέταξε τους ανθρώπους να πιστεύουν σε Έναν Θεό, χωρίς να Του αποδίδουν εταίρους, και να ακολουθούν τις Εντολές Του όσο καλύτερα μπορούσαν.

Απαγόρευε από τον εαυτό του και τους οπαδούς του από κακές πράξεις και βρώμικες συνήθειες, δείχνοντάς τους το σωστό τρόπο να φάνε, να πιουν, να χρησιμοποιήσουν την τουαλέτα, καθώς και τη σωστή συμπεριφορά όσον αφορά τις ανθρώπινες σχέσεις.

*Κεφάλαιο 3*

*{ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ... ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΛΕΝΕ}*



**Σ**ήμερα, σχεδόν οι πάντες στη Γη συζητούν για τον Προφήτη. Θέλουν να μάθουν: «Ποιος ήταν ακριβώς;»

Πώς μπορούμε να ανακαλύψουμε την αλήθεια και να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς στην κρίση μας;

Θα ξεκινήσουμε με τα πολύ απλά ιστορικά στοιχεία, γεγονότα που έχουν διηγηθεί χιλιάδες άνθρωποι, πολλοί από τους οποίους τον γνώριζαν προσωπικά. Τα ακόλουθα είναι βασισμένα σε βιβλία, χειρόγραφα, κείμενα και πραγματικές περιγραφές από αυτόπτης μάρτυρες, υπερβολικά στον αριθμό για να τα παραθέσουμε εδώ, που ωστόσο έχουν παρουσιαστεί στην πρωτότυπη μορφή τους ανά τους αιώνες, από Μουσουλμάνους και μη.

**A.** Τα ονόματά του: Όταν γεννήθηκε, ο παππούς του, ‘Αμπντ Αλ-Μουττάλιμπ, τού έδωσε το όνομα ‘Μωχάμμαντ’. Το όνομα σημαίνει «ο ένδοξος» ή «αυτός που δοξάζει». Αργότερα τον αποκάλεσαν «Ασ-Σάντικ» (ο Ειλικρινής) όλοι όσοι γνώριζαν την ειλικρινή φύση του. Έλεγε πάντα μόνο την αλήθεια. Επίσης, τον αποκαλούσαν «Αλ-Αμίν» (ο Αξιόπιστος), λόγω της ακεραιότητάς του, καθώς και για το ότι επέστρεφε πάντα ό,τι τού εμπιστεύονταν. Όταν οι φυλές πολεμούσαν, και οι δύο πλευρές τού εμπιστεύονταν πράγματα που είχαν στην κατοχή τους κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, ακόμα κι αν η πράξη αυτή δεν έβρισκε σύμφωνους κάποιους από τη φυλή του, γιατί ήξεραν ότι οπωσδήποτε θα τα φύλαγε και θα τα επέστρεφε. Όλα τα

ονόματά του ενδείκνυαν ακριβώς τη φύση του ανδρός που ήταν δοξασμένος για την ειλικρίνεια, την ακεραιότητα και την τιμιότητά του. Ήταν επίσης γνωστό ότι προσπαθούσε να συμφιλιώσει σχέσεις μεταξύ ατόμων μιας φυλής ή συγγενών. Διέταζε τους ακολούθους του να τιμούν πάντα τους «δεσμούς της μήτρας» (δηλ. με τα αδέρφια και με τους υπόλοιπους συγγενείς).

**Αυτά ταιριάζουν ακριβώς με την προφητεία που αναφέρεται στη Βίβλο, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στα κεφάλαια 14 και 16, για τον ερχομό ενός προφήτη γνωστού ως το «Πνεύμα της Αλήθειας» ή ο «Παράκλητος»**

**B.** Ο Μωχάμμαντ ήταν απόγονος του Αβραάμ (Ιμπραχίμ στα Αραβικά), ειρήνη σ' αυτόν, μέσω του πρωτότοκου γιου του, του Ισμαήλ, ειρήνη σ' αυτόν, που ίδρυσε την ευγενή φυλή των Κουράις, οι οποίοι ήταν οι ηγέτες της Μέκκας εκείνον τον καιρό. Η γενεαλογία του Μωχάμμαντ φτάνει πίσω μέχρι τον Αβραάμ, ειρήνη σ' αυτόν.

**Αυτό σίγουρα δείχνει την εκπλήρωση των Προφητειών της Παλαιάς Διαθήκης (Τορά) στο Δευτερονόμιο (κεφ. 18:15) για έναν προφήτη, σαν τον Μωσέ, «από τους αδελφούς τους».**

**C.** Ο Μωχάμμαντ ❀ επέμεινε να τηρεί τις Εντολές Του Παντοδύναμου Αλλά(χ), όπως ακριβώς οι πρόγονοί του και οι παλαιοί προφήτες (ειρήνη σ' αυτούς). Παρατίθεται μια

ρήση του Προφήτη 𐄂, τον καιρό κατά τον οποίον τού αποκαλυπτόταν το Κοράνιο από τον άγγελο Γαβριήλ (ειρήνη σ' αυτόν).

𐄂 Πες (ω, Μωχάμμαντ):“Ελάτε να σας απαγγείλω αυτά που ο Κύριός σας απαγόρευσε για σας [πραγματικά]: να μην συνδέετε τίποτα με Αυτόν, να συμπεριφερθείτε με τον καλύτερο τρόπο στους γονείς σας γεμάτο καλοσύνη, να μη σκοτώνετε τα παιδιά σας από το φόβο της φτώχειας – Εμείς σας προμηθεύουμε ό,τι χρειάζεται για σας και γι' αυτά – να μην πλησιάζετε τις Αλ-Φαουάχισ (δηλ. αισχρές πράξεις), είτε φανερές είτε κρυφές, να μη σκοτώνετε την ψυχή που ο Αλλά(χ) απαγόρευσε (οποιαδήποτε ψυχή εκτός του άπιστου που πολεμάει τους Μουσουλμάνους), εκτός για δίκαιους λόγους (αν το δίκαιο το απαιτεί - όπως την ψυχή ενός δολοφόνου). Μ' αυτά σας υποχρεώνει ο Αλλά(χ), κι ίσως να το αντιληφθείτε.” 𐄂 (Ιερό Κοράνιο, 6:151)

**D.** Ο Μωχάμμαντ 𐄂 έζησε πλήρως αφοσιωμένος στην πίστη ότι Ο Θεός (Αλλά(χ)) ήταν στ' αλήθεια Ένας, επομένως έπρεπε να λατρεύεται Μόνος, χωρίς άλλους ψεύτικους ‘θεούς’ δίπλα Του. Αυτή είναι η πρώτη εντολή στην Παλαιά Διαθήκη (Έξοδος, Κεφ. 20 και Δευτερονόμιο, Κεφ. 5) και στην Καινή Διαθήκη (Κατά Μάρκον, κεφ.12, εδάφιο 29)

**E.** Ο Μωχάμμαντ 𐄂 διέταξε τους ακολούθους του να υπακούουν στον Αλλά(χ) Τον Παντοδύναμο, ακολουθώντας

τις αληθινές Εντολές όπως αποκαλύφθηκαν σ' αυτόν από τον άγγελο Γαβριήλ, που έστειλε Ο Παντοδύναμος Αλλά(χ). Διάβασε παρακάτω μία από τις πολλές φράσεις από το Κοράνιο που περιέχουν αυτήν την Εντολή:

❖ **Ο Αλλά(χ) διατάζει το Αλ-‘Αντλ (δηλ. τη δικαιοσύνη και το Μονοθεϊσμό), και το Αλ-Ιχσάν (δηλ. την αγαθοεργία) και το Ιτά’ι δη Ελ-Κόρμπα (το να δίνεις στους συγγενείς σου τα δικαιώματά τους, με το να τους συμπεριφέρεσαι κάλλιστα και με το να διατηρείς στενούς δεσμούς μαζί τους) και απαγορεύει το Αλ-Φαχσά’ (κάθε αισχρή πράξη, όπως παράνομη συνουσία· ανυπακοή στους ΓΟΝΕΙΣ· πολυθεϊσμό· διάδοση ψευδών· ψευδομαρτυρία· αφαίρεση ζωής χωρίς κάποιο δικαίωμα, κλπ.) και το Αλ-Μούνκαρ (οτιδήποτε απαγορεύεται κατά τον Ισλαμικό Νόμο, όπως ο πολυθεϊσμός και η απιστία κάθε μορφής, και κάθε είδος σατανικών πράξεων, κλπ.) και το Αλ-Μπάγη (κάθε είδους καταπίεση και άδικου). Σας νουθετεί ώστε να το λάβετε σοβαρά υπόψη. ❧** (Ιερό Κοράνιο 16:90)

**F.** Ο Μωχάμμαντ ❧ ποτέ δεν υπέπεσε στην κοινή πρακτική των μελών της φυλής του να λατρεύουν αγάλματα, είδωλα ή ανθρωπογενείς “θεούς”. Απαγόρευε στους ακολούθους του να εμπλέκονται στη λατρεία κάποιου άλλου, εκτός από Τον Μοναδικό Αληθινό Θεό (Αλλά(χ)) του Αδάμ, του Αβραάμ, του Μωυσή και όλων των προφητών, ειρήνη σ’ αυτούς.



❖ Και οι άνθρωποι των Γραφών (οι Εβραίοι και οι Χριστιανοί), δεν διέφεραν μεταξύ τους, μέχρι που ήρθε σ’ αυτούς η Αλ-Μπαϊένα (οι ξεκάθαρες αποδείξεις που αποκαλύφθηκαν στον Προφήτη). ❧ (Ιερό Κοράνιο 98:4)

❖ Και στην πραγματικότητα, δεν διατάχθηκαν, παρά μόνο να λατρεύουν (μόνο) Τον Αλλά(χ), και να είναι αφοσιωμένοι προς Αυτόν στη θρησκεία απέχοντας από τον πολυθεϊσμό και κλίνοντας προς το Ισλάμ, και να τελούν τις προσευχές και να δίνουν Ζακά (ελεημοσύνη): και αυτή είναι η σωστή θρησκεία. ❧ (Ιερό Κοράνιο 98:5)

Απεχθανόταν την ψευδή λατρεία σε κάθε ανθρωπογενή θεό ή εικόνα ή οποιαδήποτε δημιουργία που έμοιαζε με θεό. Απεχθανόταν όλες τις πολυπλοκότητες και τις αθλιότητες στις οποίες αυτή οδηγούσε.

Αυτό αποτελεί άμεση υπακοή στη δεύτερη εντολή της Τορά “**Να μην κατασκευάσετε χαραγμένες εικόνες.**”

**G.** Ο Μωχάμμαντ ❧ διατηρούσε πάντα το Όνομα Του Θεού (Αλλά(χ)) στην ύψιστη ευλάβεια, και ποτέ δεν χρησιμοποίησε το Όνομά Του μάταια ή για κάποιο ματαιόδοξο σκοπό.

Απαγόρευε στους ακολούθους του να κάνουν κάτι ανάλογο, και τους ενθάρρυνε να χρησιμοποιούν ονόματα όπως “Δούλος Του Παντοδύναμου Θεού” (‘Αμπντ Αλλάχ).

**H.** Ο Μωχάμμαντ ❀ επιβεβαίωσε την ορθή λατρεία και τις τελετές των προγόνων του, του Αβραάμ και του Ισμαήλ, ειρήνη σ' αυτούς. Ακολουθούν μερικά αποσπάσματα από το δεύτερο κεφάλαιο του Ιερού Κορανίου:

Διάβασε προσεκτικά:

❀ Και (θυμηθείτε) όταν Ο Κύριος του Αβραάμ τον δοκίμασε με Εντολές, τις οποίες εκπλήρωσε. (Ο Αλλά(χ)) (τού) είπε, «Στ' αλήθεια, θα σε κάνω Ιμάμ (ηγέτη) για την ανθρωπότητα (για να σε ακολουθούν). (Ο Αβραάμ) είπε: «Και από τους απογόνους μου (να κάνεις ηγέτες). (Ο Αλλά(χ)) είπε, «Η Συνθήκη Μου (για την ιδιότητα του Προφήτη) δεν περιλαμβάνει τους αδίκους. ❀ Και (θυμηθείτε) όταν κάναμε τον Οίκο (το Κά'μπα στη Μέκκα) κατάλυμα για την ανθρωπότητα κι έναν ασφαλή τόπο. Και πάρ' τε (Ω, άνθρωποι) το Μάκαμ του Αβραάμ (ή την πέτρα στην οποία ο Αβραάμ στάθηκε όταν έχτιζε το Κά'μπα) ως μέρος προσευχής, και διατάξαμε τον Αβραάμ και τον Ισμαήλ να εξαγνίσουν τον Οίκο Μου (το Κά'μπα) για εκείνους που το περιέρχονται, ή μένουν εκεί (Ι'τικάφ), ή υποκλίνονται ή πέφτουν πρηνείς (εκεί, προσευχόμενοι). ❀ Και (θυμηθείτε) όταν ο Αβραάμ είπε, «Κυρίε μου κάνε αυτήν την πόλη (τη Μέκκα) τόπο ασφαλείας και παραχώρησε στους ανθρώπους της από τους καρπούς σε όσους πιστεύουν στον Αλλά(χ) και στην Τελική Ημέρα.» (Ο Αλλά(χ)) είπε, «Όσο γι' αυτόν που αρνείται, θα τον αφήσω στην απόλαυση για λίγο, κι

έπειτα θα τον εξαναγκάσω στο μαρτύριο του Πυρός, και χειρότερος πράγματι είναι αυτός ο προορισμός. ✧ Και (θυμηθείτε) όταν ο Αβραάμ και (ο γιος του) ο Ισμαήλ σήκωναν τα θεμέλια του Οίκου, (λέγοντας), «Κυρίε μας! δέξου [αυτόν τον οίκο] από μας. Στ' αλήθεια, Εσύ είσαι ο Αλ-Σαμεί' (Αυτός που ακούει τα πάντα) και ο Αλ-'Αλείμ (Παντογνώστης) ✧ Κυρίε μας! Και κάνε μας Μουσουλμάνους (να υποταχθούμε) σε Σένα, και από τους απογόνους μας ένα έθνος Μουσουλμανικό (υποταγμένο σε Σένα), και δείξε μας τις Μανάσικ μας (όλες τις τελετές προσκυνήματος –Χατζ και 'Ούμρα) και δέξου τη μετάνοιά μας. Στ' αλήθεια, είσαι Ο Ατ-Ταουάμπ (Αυτός που αποδέχεται τη μετάνοια), Ο Αρ-Ραχείμ (Πολυεύσπλαχνος). ✧ Κυρίε μας! Και στείλε έναν αγγελιαφόρο σε αυτούς, από αυτούς, ο οποίος θα απαγγείλει σ' αυτούς τα Εδάφιά Σου, και θα τους διδάξει το Βιβλίο (το Κοράνιο) και την Αλ-Χίκμα (τέλεια γνώση των ισλαμικών νόμων ή σοφία ή Σούννα του Προφήτη), και θα τους εξαγνίσει. Στ' αλήθεια, είσαι Ο Αλ-'Αζείζ (Παντοδύναμος, Ανίκητος) Ο Αλ-Χακείμ (Πάνσοφος). ✧ Και ποιος αποστρέφεται από τη θρησκεία του Αβραάμ (δηλ. τον Ισλαμικό Μονοθεϊσμό), παρά μόνο όποιος γελοιοποιεί τον εαυτό του; Στ' αλήθεια, Εμείς επιλέγουμε αυτόν σε αυτόν τον κόσμο (σε υψηλή θέση, ως Προφήτη), και στ' αλήθεια, στη Μέλλουσα Ζωή θα βρίσκεται ανάμεσα στους ενάρετους. ✧ Όταν Ο Κύριός του είπε σ' αυτόν, «Υποτάξου (Γίνε Μουσουλμάνος)!», είπε, «Έχω υποταχτεί (ως Μουσουλμάνος) στον Κύριο των

**Κόσμων.»** ✨ **Και ο Αβραάμ συμβούλευσε με αυτό (την υποταγή στον Αλλάχ, το Ισλάμ) τους γιους του, και ο Ιακώβ (λέγοντας), «Ω, γιοι μου, Ο Αλλά(χ) επέλεξε τη θρησκεία για σας, έτσι να μην πεθάνετε παρά ως Μουσουλμάνοι (υποταγμένοι στη θρησκεία του Αλλάχ, πιστοί στον Ισλαμικό Μονοθεϊσμό). (Ιερό Κοράνιο 2:124-132)**

**I.** Ο Μωχάμμαντ 𐤇 τελούσε αυτές τις τελετές λατρείας με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που τις τελούσαν και οι προφήτες πριν απ' αυτόν, υποκλινόμενος στο έδαφος και πέφτοντας σε πρηνή στάση (πτώση με το κεφάλι), κατά την προσευχή και τη λατρεία. Στρεφόταν προς την Ιερουσαλήμ κατά την προσευχή και διέταζε τους ακολούθους του να κάνουν το ίδιο (μέχρι που Ο Αλλά(χ) έστειλε στη γη τον άγγελο Γαβριήλ (ειρήνη σ' αυτόν) με την αποκάλυψη να αλλάξει η κατεύθυνση (Κέμπλα) που αναφέρεται στο Ιερό Κοράνιο).

**J.** Ο Μωχάμμαντ 𐤇 αγόρευσε υπέρ των δικαιωμάτων για όλα τα μέλη της οικογένειας και ιδιαίτερα των δεσμών με τους γονείς, τόσο των μητέρων όσο και των πατέρων, καθώς επίσης και των δικαιωμάτων των νεογνών κοριτσιών, των ορφανών κοριτσιών και φυσικά των συζύγων.

Είναι γνωστό από το Ιερό Κοράνιο ότι ο Μωχάμμαντ 𐤇 διέταξε τους ακολούθους του να είναι ευγενείς και ευσεβείς απέναντι στους γονείς τους. Τους διέταξε να μην πουν ποτέ ούτε καν 'Ωχ' σ' αυτούς, ενώ τους φροντίζουν στα γηρατειά τους. Διάβασε από το Ιερό Κοράνιο:

❖ **Και Ο Κύριός σου διέταξε να μην λατρεύετε κανέναν εκτός Αυτού. Και την καλοσύνη στους γονείς. Αν ένας απ' αυτούς, ή και οι δύο, φθάσουν σε μεγάλη ηλικία στη ζωή σου, να μην τους πεις 'Ωχ' (δηλ. καμιά λέξη που να δηλώνει έλλειψη σεβασμού ούτε καν 'Ωχ'), ούτε να τους φωνάζεις, αλλά να τους πεις καλά λόγια.** ❧ (Ιερό Κοράνιο 17:23)

**K.** Ο Μωχάμμαντ ήταν ο υπερασπιστής των ορφανών και των νεογέννητων ακόμη παιδιών. Πρόσταξε την φροντίδα των ορφανών και την χορήγηση τροφής στους φτωχούς, ως τα μέσα για την είσοδο κάποιου στον Παράδεισο, και αν κανείς στερούσε τα δικαιώματα των απόρων, μπορούσε να ξεχάσει την ιδέα του να δει ποτέ τον Παράδεισο. Απαγόρευε επίσης τη δολοφονία των νεογέννητων κοριτσιών, καθώς αποτελούσε έθιμο άγνοιας σύμφωνα με τις πρωτόγονες αραβικές παραδόσεις. Αναφορά σε αυτό γίνεται στο Κοράνιο· όταν, την Ημέρα της Κρίσης, αυτοί που διέπραξαν την σατανική πράξη του τερματισμού της ζωής των νεογνών κορών τους, αυτό τότε θα το βρουν μπροστά τους. το Κοράνιο λέει:

❖ **Και όταν το θηλυκό (νεογνό) θαφτεί ζωντανό (όπως συνήθιζαν να κάνουν οι ειδωλολάτρες Άραβες) θα ερωτηθεί: για ποια αμαρτία (ως νεογνό) δολοφονήθηκε;** ❧ (Ιερό Κοράνιο 81:8)

❖ **Αυτοί που ξοδεύουν την περιουσία τους (για Χάρη Του Αλλά(χ)) μέρα και νύχτα, κρυφά ή δημόσια, θα λάβουν**

την αμοιβή τους με Τον Κύριό τους, Για τους οποίους δεν υπάρχει φόβος (ανησυχία για την Τελική Ημέρα) και ούτε θα λυπούνται. » (Ιερό Κοράνιο 2:274)

**L.** Ο Προφήτης Μωχάμμαντ ﷺ διέταξε τους άνδρες να μην αγγίζουν την περιουσία ή την κληρονομιά των γυναικών παρά τη θέλησή τους”, και να μην τις παντρεύονται, παρά μόνο με αμοιβαία συγκατάθεση.

Επίσης, απαγόρευε την κοινή πρακτική της κακοποίησης των συζύγων (η ίδια η σύζυγός του είπε ότι δεν την χτύπησε ποτέ).

**M.** Ο Προφήτης Μωχάμμαντ ﷺ διέταξε τους άνδρες να “εφοδιάζουν και να προστατεύουν” τις γυναίκες, είτε πρόκειται για τη μητέρα, την αδερφή, τη σύζυγο, την κόρη τους ή αυτές κάποιων άλλων ανδρών, είτε είναι Μουσουλμάνες, είτε όχι.

❖ **Οι άνδρες είναι προστάτες και συντηρητές των γυναικών, λόγω όσων έχει χαρίσει ο Αλλάχ (ικανότητες για συντήρηση και προστασία) σ' αυτούς πάνω απ' αυτές, και με όσα εκείνοι ξοδεύουν (για να τις υποστηρίζουν) από την περιουσίες τους. »** (Ιερό Κοράνιο 4:34)

**N.** Ο Μωχάμμαντ ﷺ απαγόρευσε τις δολοφονίες των παιδιών εξαιτίας του φόβου για φτώχεια και απαγόρευσε επίσης τη δολοφονία αθώων ανθρώπων.

❖ Πες (ω, Μωχάμμαντ): “Ελάτε να σας απαγγείλω αυτά που ο Κύριός σας απαγόρευσε για σας [πραγματικά]: να μην συνδέετε τίποτα με Αυτόν, να συμπεριφερθείτε με τον καλύτερο τρόπο στους γονείς σας γεμάτο καλοσύνη, να μη σκοτώνετε τα παιδιά σας από το φόβο της φτώχειας – Εμείς σας προμηθεύουμε ό,τι χρειάζεται για σας και γι’ αυτά – να μην πλησιάζετε τις Αλ-Φαουάχισ (δηλ. αισχρές πράξεις), είτε φανερές είτε κρυφές, να μη σκοτώνετε την ψυχή που ο Αλλά(χ) απαγόρευσε (οποιαδήποτε ψυχή εκτός του άπιστου που πολεμάει τους Μουσουλμάνους), εκτός για δίκαιους λόγους (αν το δίκαιο το απαιτεί - όπως την ψυχή ενός δολοφόνου). Μ’ αυτά σας υποχρεώνει ο Αλλά(χ), κι ίσως να το αντιληφθείτε.” ❧ (Ιερό Κοράνιο, 6:151)

**O.** Ο Μωχάμμαντ ❧ δεν διέπραξε ποτέ μοιχεία, και ζήτησε από τους ακολούθους του να εμπλέκονται μόνο σε νόμιμες συζυγικές σχέσεις με γυναίκες, και απαγόρευσε τη σεξουαλική επαφή έξω από την Άδεια Του Παντοδύναμου Θεού.

❖ Ο Σατανάς (ο διάβολος) σας φοβίζει με φτώχεια και σας διατάζει να (διαπράξετε) την Αλ-Φαχσά’ (σατανικές πράξεις, παράνομη σεξουαλική δραστηριότητα, αμαρτίες, κλπ.), ενώ Ο Αλλά(χ) σας υπόσχεται Συγχώρεση από Τον Ίδιο και τη Γενναιοδωρία (Του), και Ο Αλλά(χ) είναι Ουάσι’ (Επαρκής για τις ανάγκες των

πλασμάτων Του) και 'Αλείμ (Παντογνώστης). » (Ιερό Κοράνιο 2: 268)

« Πες (Ω Μωχάμαντ): "Κι όμως ο Κύριός μου απαγόρευσε πράγματι τις Αλ-Φαουάχισ (δηλ.αισχυρές πράξεις π.χ. μοιχεία και μεγάλες αμαρτίες) – είτε φανερές είτε κρυφές – τις αμαρτίες και τις άδικες καταπιέσεις, το να συνεταιρίζετε άλλους (στην λατρεία) με τον Αλλά(χ), κάτι για το οποίο Αυτός δεν έχει δώσει καμία εξουσία και να λέτε για τον Αλλά(χ) ό,τι εσείς δεν γνωρίζετε. » (Ιερό Κοράνιο 7:33)

« Και μην πλησιάζετε τη μοιχεία (αποφεύγοντας όλες τις καταστάσεις που θα μπορούσαν να σας οδηγήσουν σε αυτή). Γιατί είναι Φάχισα (μεγάλη αμαρτία και αισχυρή πράξη) και ένας κακός δρόμος (που οδηγεί στην Κόλαση) » (Ιερό Κοράνιο 17:32)

« Ο μοιχός δεν παντρεύεται παρά μία μοιχαλίδα ή μια ειδωλολάτρισσα, και η μοιχαλίδα δεν παντρεύεται παρά ένα μοιχό ή ειδωλολάτρη. Τέτοιο πράγμα απαγορεύεται στους πιστούς (του Ισλαμικού Μονοθεϊσμού). » (Ιερό Κοράνιο 24:3)

« Στ' αλήθεια, αυτοί στους οποίους αρέσει να διαδίδεται η Αλ-Φάχισα (παράνομη σεξουαλικής δραστηριότητας) ανάμεσα στους πιστούς, θα λάβουν οδυνηρό μαρτύριο σε αυτόν τον κόσμο και τη Μέλλουσα Ζωή. Και Ο Αλλά(χ) γνωρίζει κι εσείς δεν γνωρίζετε. » (Ιερό Κοράνιο 24:19)



« Ω, Προφήτη! Όταν οι πιστές γυναίκες έρχονται σε σένα να σου δώσουν την Μπαί'α (υπόσχεση, όρκο αφοσίωσης), ότι δεν θα προσεταιρισουν τίποτα (στη λατρεία) με Τον Αλλά(χ), και ούτε θα κλέβουν, ότι δεν θα προβούν σε παράνομη συνουσία, και ούτε θα σκοτώσουν τα παιδιά τους, ούτε θα αποδίδουν ψευδώς στους συζύγους τους παιδιά που δεν είναι δικά τους (είτε υιοθετημένα, είτε προϊόντα μοιχείας), και ούτε θα σε παρακούουν σε ο,τιδήποτε Μά'ρούφ (καλοσύνη τούς διατάξεις). Τότε δέξου την Μπαί'α (υπόσχεση, όρκο αφοσίωσης) τους και ζήτα από Τον Αλλά(χ) να τις συγχωρέσει. Στ' αλήθεια, Ο Αλλά(χ) είναι Γαφούρ (συγχωρεί τα πάντα), Ραχέιμ (Πολυεύσπλαγχνος). » (Ιερό Κοράνιο 60 :12)

Οι άνθρωποι διέπρατταν παράνομη συνουσία και μοιχεία στα περισσότερα μέρη του κόσμου τον καιρό του Μωχάμμαντ ❀, ωστόσο, αυτός δεν το έκανε ούτε μία φορά, ενώ απαγόρευε από τους Συντρόφους του αυτήν την απαίσια πράξη.

**P.** Ο Μωχάμμαντ ❀ απαγόρευε τη συλλογή τόκων κατά το δανεισμό χρημάτων, όπως είχε κάνει αιώνες πριν απ' αυτόν και ο Ιησούς, ειρήνη σ' αυτόν. Είναι φανερό πώς η τοκογλυφία κατατρώει τις περιουσίες και καταστρέφει τα οικονομικά συστήματα κατά τη διάρκεια όλης της ιστορίας. Ωστόσο, όπως και στα διδάγματα των παλαιών προφητών, ο Μωχάμμαντ ❀ ισχυριζόταν ότι τέτοιου είδους πράξης ήταν

οι χειρότερες και πρέπει να αποφεύγονται για να βρίσκονται όλοι εν ειρήνη με το Δημιουργό (Αλλά(χ)).

❖ Αυτοί που τρώνε (συλλέγουν) τόκους δεν θα σηκωθούν (από τους τάφους τους την Ημέρα της Ανάστασης), παρά όπως σηκώνεται ένα άτομο που χτυπιέται με την τρέλα από το Σατανά ❖ Αυτό γιατί λένε: “Το εμπόριο είναι σαν τη λήψη τόκων,” ενώ Ο Αλλά(χ) επιτρέπει το εμπόριο και απαγορεύει τη λήψη τόκων. Έτσι, όποιος δέχεται νουθεσία από Τον Κύριο του και σταματά (να συλλέγει τόκους), να κρατήσει ό,τι έχει πάρει (στο παρελθόν πριν μετανοήσει και σταματήσει να το κάνει)· η υπόθεσή του είναι για Τον Αλλά(χ) (για να τη δικάσει)· μα όποιος επιστρέφει (στην τοκογλυφία), αυτοί είναι οι κάτοικοι του Πυρός –θα κατοικήσουν εκεί μέσα για πάντα ❖ Ο Αλλά(χ) θα καταστρέψει τη Ρίμπα (το ποσό της τοκογλυφίας) και θα πολλασιάσει την ελεημοσύνη (δηλ. τα χρήματα που ξοδεύονται σε ελεημοσύνη). Και Ο Αλλά(χ) δεν αγαπά τους απίστευτους, τους αμαρτωλούς. ❖ Στ’ αλήθεια, αυτοί που πιστεύουν και κάνουν ενάρετες πράξεις, και τελούν τη Σαλά (προσευχή), και δίνουν Ζακά (υποχρεωτική ελεημοσύνη), θα λάβουν την αμοιβή τους με Τον Κύριο τους. Γι’ αυτούς δεν υπάρχει φόβος (ανησυχία για την Τελική Ημέρα) και ούτε θα λυπούνται ❖ Ω, εσείς που πιστεύετε! Να φοβάσθε Τον Αλλά(χ), και να παραιτηθείτε απ’ ό,τι απομένει (χρωστούμενο σε σας) από την τοκογλυφία, αν είστε πιστοί ❖ Και αν δεν το κάνετε, όμως, τότε να είστε

**βέβαιοι ότι θα λάβετε πόλεμο από Τον Αλλά(χ) και τον Αγγελιαφόρο Του, μα αν μετανοήσετε, θα λάβετε το σύνολο των κεφαλαίων σας. Δε θα αδικήσετε, ούτε θα αδικηθείτε. »** (Ιερό Κοράνιο 2:275-279)

**Q.** Ο Μωχάμμαντ ﷺ δεν ενεπλάκη ποτέ σε τζόγο και δεν το επέτρεπε. Όπως η τοκογλυφία, έτσι και ο τζόγος αφαιρεί την περιουσία, μα πολύ πιο γρήγορα.

﴿ Σε ρωτούν (Ω, Μωχάμμαντ) για το αλκοόλ και το τζόγο. Πες, ‘Υπάρχει και στα δύο μεγάλη αμαρτία, και (κάποια) οφέλη για τους ανθρώπους, μα η αμαρτία τους είναι μεγαλύτερη από το όφελός τους.’ Και σε ρωτούν τι πρέπει να ξοδέψουν (για ελεημοσύνη κλπ.). Πες, ‘Το περίσσειμά σας’ Έτσι Ο Αλλά(χ) σας φανερώνει τα Αγιάτ (Νόμους, Σημεία, Αποδείξεις, Εδάφια) ώστε να σκεφτείτε. » (Ιερό Κοράνιο 2:219)

Ο τζόγος δεν αντιμετωπιζόταν ως μια τόσο κακή πράξη μέχρι τον καιρό του Μωχάμμαντ ﷺ. Σήμερα, είναι πολύ κατανοητή η ζημιά που προκαλεί ο τζόγος σε οικογένειες, και ακόμα και στην πνευματική υγεία. Η ιδέα του να κερδίζει κανείς κάτι απ’ το τίποτα δεν είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος ζωής που ορίζεται από τα διδάγματα του Μωχάμμαντ ﷺ.

**R.** Ο Μωχάμμαντ ﷺ δεν έπινε ποτέ αλκοόλ, παρόλο που επρόκειτο για κάτι πολύ φυσιολογικό για τους ανθρώπους του καιρού και του τόπου του.

« Ω, εσείς που πιστεύετε! Στ' αλήθεια το αλκοόλ, τα τυχερά παιχνίδια, οι Αλ-Ανσάμπ (οι πέτρες που βρίσκονταν κοντά στην Κά'μπα, τις οποίες οι ειδωλολάτρες θεωρούσαν ιερές, και στις οποίες θυσίαζαν ζώα) και οι Αλ-Αζλάμ (η πρακτική του τραβήγματος ανάμεσα σε τρία μαντικά βέλη ως συμβουλή για τις μελλοντικές τους αποφάσεις), είναι απεχθής αμαρτία από το έργο του Σατανά. Έτσι να απέχετε από αυτό, μήπως και επιτύχετε. » (Ιερό Κοράνιο 5:90)

« Στ' αλήθεια ο Σατανάς θέλει μόνο να σπείρει τη διχόνοια και το μίσος μεταξύ σας με το αλκοόλ και με τα τυχερά παιχνίδια, για να σας εμποδίσει από τη μνημόνευση Του Αλλά(χ) κι από την προσευχή. Έτσι, μήπως θα σταματήσετε; » (Ιερό Κοράνιο 5:91)

Οι Άραβες, όπως οι περισσότεροι λαοί τον καιρό του Προφήτη ﷺ έπιναν αλκοόλ χωρίς να ανησυχούν για την υγεία τους ή για την αλλαγή της συμπεριφοράς τους που προκαλούσε το ποτό. Πολλοί απ' αυτούς ήταν αλκοολικοί.

Στο σημερινό κόσμο δεν υπάρχει ανάγκη για την παρουσίαση του κακού και των κινδύνων που προκαλεί η κατανάλωση αλκοόλ. Εκτός από την πρόκληση ασθενειών και την καταστροφή της υγείας του ατόμου, στο αλκοόλ συχνά αποδίδονται πολλά τροχαία ατυχήματα, τα οποία καταλήγουν σε καταστροφή της περιουσίας, τραυματισμούς και θανάτους. Η πρώτη εντολή ήταν οι οπαδοί του Μωχάμμαντ ﷺ να εγκαταλείψουν το ποτό πριν πάνε για

προσευχή, ώστε να κατανοούν τα λόγια της προσευχής, κι έπειτα ήρθαν ισχυρότερες εντολές, για την ολοκληρωτική εγκατάλειψη του αλκοόλ, προσφέροντας έτσι ένα διάστημα για να αποκοπούν οι πρώτοι Μουσουλμάνοι από τον εθισμό τους στα αλκοολούχα ποτά.

**S.** Ο Μωχάμμαντ ❀ δεν εμπλεκόταν σε κουτσομπολιά, και συνήθιζε να απέχει από το να ακούει οτιδήποτε είχε σχέση μ' αυτά.

❀ Ω, εσείς που πιστεύετε! Εάν ένας Φάσικ (ψεύτης, αυτός που κάνει αισχρές πράξεις) έρθει σε σας με μία είδηση, επιβεβαιώστε τη, μήπως και βλάψετε ανθρώπους λόγω άγνοιας, κι έπειτα μετανιώσετε γι' αυτό που κάνατε. ❀  
(Ιερό Κοράνιο 49:6)

❀ Ω, εσείς που πιστεύετε! Να μην χλευάζει μία ομάδα μία άλλη, ίσως (η τελευταία) να είναι καλύτερη από εκείνη (την πρώτη). Ούτε (κάποιες) γυναίκες να χλευάζουν άλλες γυναίκες, ίσως (οι τελευταίες) να είναι καλύτερες από εκείνες (τις πρώτες). Ούτε να προσβάλλετε ο ένας τον άλλον (για κάποιο ελάττωμά του), ούτε να προσβάλλεται (αποκαλείτε ο ένας τον άλλον) με υποτιμητικά προσωνύμια. Στ' αλήθεια, το χειρότερο όνομα (και χαρακτηρισμός) είναι "Αλ-Φουσουκ" (να χλευάζει κάποιος το Μουσουλμάνο αδελφό του, να τον προσβάλλει με κάποιο υποτιμητικό προσωνύμιο για κάποιο ελάττωμά του), αφού αποκτήσει Πίστη (δηλ. μην κάνετε αυτά που έκαναν οι ειδωλολάτρες πριν το Ισλάμ,

αφού γίνατε Μουσουλμάνοι). Και όποιος δεν μετανοεί, αυτοί είναι πράγματι οι άδικοι. » (Ιερό Κοράνιο 49:11)

« Ω, εσείς που πιστεύετε! Να αποφεύγετε την πολλή καχυποψία· πράγματι, κάποιες καχυποψίες είναι αμαρτίες. Και μην κατασκοπεύετε, ούτε να κακολογείτε ο ένας τον άλλον πίσω από την πλάτη του. Θα άρεσε σε κάποιον από σας να φάει τη σάρκα του νεκρού αδερφού του; Θα το μισούσατε (έτσι μισείτε και την κακολογία). Και να φοβάσθε Τον Αλλά(χ). Στ' αλήθεια, Ο Αλλά(χ) είναι Ταουάμπ (αυτός που συγχωρεί και αποδέχεται τη μετάνοια), Ραχέιμ (Πολυεύσπλαχνος). » (Ιερό Κοράνιο 49:12)

Σίγουρα, αυτά τα διδάγματα θα εκτιμούταν στον σημερινό κόσμο, όπου σχεδόν όλοι επιδίδονται στη χειρότερη μορφή κουτσομπολιού και προσβολής των άλλων, ακόμα και των κοντινότερων συγγενών.

**T.** Ο Μωχάμμαντ 𐤎 ήταν πολύ γενναιόδωρος και ενθάρρυνε τους υπόλοιπους να είναι κι αυτοί, όσον αφορά τις υποθέσεις του με άλλους ανθρώπους. Τους ζητούσε ακόμη και να συγχωρήσουν τα χρέη άλλων προς αυτούς, με την ελπίδα να λάβουν καλύτερη αμοιβή με Τον Κύριό τους.

« Και αν ο οφειλέτης αντιμετωπίζει δυσκολίες (δεν έχει χρήματα), τότε δώστε του χρόνο μέχρι να ευκολυνθεί (για να αποπληρώσει), μα αν το παραβλέψετε ως ελεημοσύνη (δηλ. αφήστε κάποιο μέρος του χρέους ή ολόκληρο ως

ελεημοσύνη στον οφειλέτη), αυτό είναι καλύτερο για σας, αν το γνωρίζετε. » (Ιερό Κοράνιο 2:280)

« Και να φοβάσθε την Ημέρα κατά την οποία θα επιστρέψετε στον Αλλά(χ). Τότε κάθε άτομο θα λάβει (είτε αμοιβή, είτε τιμωρία) ανάλογα με ό,τι έκανε, και δεν θα αδικηθούν. » (Ιερό Κοράνιο 2:281)

**U.** Ο Μωχάμμαντ ﷺ διέταξε την καταβολή ελεημοσύνης στους φτωχούς, και ήταν υποστηρικτής και προστάτης των χηρών, των ορφανών και των οδοιπόρων.

« Επομένως, μην καταπιέζετε τα ορφανά, ούτε να απωθείτε (με σκληρά λόγια) τον επαίτη. » (Ιερό Κοράνιο 93:9-10)

« (Η ελεημοσύνη) είναι για τους φτωχούς, οι οποίοι στον Δρόμο Του Αλλά(χ) είναι περιορισμένοι (πολεμούν στο Δρόμο του Αλλάχ) και δε μπορούν να ταξιδέψουν στη γη (για να αναζητήσουν τα μέσα επιβίωσης από εμπόριο ή δουλειά). Αυτός που δεν τους γνωρίζει, πιστεύει ότι είναι πλούσιοι λόγω της μετριοπάθειάς τους. Θα τους αναγνωρίσεις από τα σημάδια τους (τις ενδείξεις ότι έχουν ανάγκη), δεν ζητιανεύουν καθόλου απ' τους ανθρώπους επίμονα και χωρίς να έχουν επιτακτική ανάγκη. Και ό,τι καλό ξοδεύετε, σίγουρα Ο Αλλά(χ) το γνωρίζει καλά. » (Ιερό Κοράνιο 2:273)

**V.** Ο Μωχάμμαντ ❀ δίδαξε στους ανθρώπους πώς να αντιμετωπίζουν τις πιο ακραίες δυσκολίες και δοκιμασίες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της ζωής μας. Θεωρούσε ότι μόνο μέσω της υπομονής και της ταπεινής στάσης μπορούμε να βρούμε την πραγματική λύση και κατανόηση των πολυπλοκοτήτων και των απογοητεύσεων της ζωής. Είναι ο πιο υπομονετικός άνθρωπος και ήταν παράδειγμα για την ταπεινότητά του. όλοι όσοι τον γνώριζαν παραδέχονταν αυτές τις αρετές.

❧ Ω, εσείς που πιστεύετε! Χρησιμοποιήστε ως μέσο βοήθειας την υπομονή και την προσευχή. Αλήθεια! Ο Αλλά(χ) είναι μαζί με τους υπομονετικούς. ❧ (Ιερό Κοράνιο 2:153)

Ο Προφήτης ❀ εξήγησε ότι αυτή η ζωή αποτελεί μία δοκιμασία από Τον Αλλά(χ):

❧ Και βέβαια, θα σας δοκιμάσουμε με κάποιο φόβο, πείνα, απώλεια πλούτου, ζώων και καρπών, και δώσε καλά νέα στους υπομονετικούς. ❧ (Ιερό Κοράνιο 2:155)

❧ Οι οποίοι, όταν πλήττονται με συμφορά λένε: “Στ’ αλήθεια! Στον Αλλά(χ) ανήκουμε και σ’ Αυτόν θα επιστρέψουμε.” (Ιερό Κοράνιο 2:156)

**W.** Ο Προφήτης Μωχάμμαντ ❀ Νήστευε πολλές φορές για μέρες χωρίς φαγητό και νερό, ώστε να βρίσκεται πιο κοντά



στον Παντοδύναμο Θεό και μακριά από τα εγκόσμια θέληγτρα..

❖ Ω, εσείς που πιστεύετε! Η νηστεία ορίζεται για εσάς, όπως ορίστηκε και για αυτούς πριν από σας, ώστε να μπορέσετε να γίνετε ευσεβείς. (Ιερό Κοράνιο 2:183)

**X.** Ο Μωχάμμαντ ❀ απαίτησε το τέλος στο ρατσισμό και το φυλετισμό, από την αρχή ως και το τέλος της αποστολής του. Ήταν στ' αλήθεια ο ειρηνοποιός όλων των εποχών και για όλους τους ανθρώπους.

❖ Ω Εσείς οι άνθρωποι! Σας έχουμε πλάσει από ένα αρσενικό και ένα θηλυκό, και σας κάναμε σε λαούς και φυλές για να γνωρίζεστε μεταξύ σας (κι όχι να καταφρονεί ο ένας τον άλλον). Βέβαια, ο πιο τιμημένος από σας –στα μάτια του Αλλά(χ)– είναι ο πιο ευσεβής (ανάμεσά σας). Κι ο Αλλά(χ) είναι 'Αλείμ (Παντογνώστης) και Χαμπείρ (Έχει απεριόριστη Γνώση για όλα τα πράγματα) ❧ (Ιερό Κοράνιο 49:13)

Και σε ένα άλλο εδάφιο του Ιερού Κορανίου:

❖ Ω, άνθρωποι! Να φοβάσθε Τον Κύριό σας, Ο Οποίος σας έπλασε από ένα (και μόνο) άτομο (τον Αδάμ), και από αυτόν (τον Αδάμ) έπλασε τη σύζυγό του (την Εύα), και από αυτούς τους δύο έπλασε πολλούς άνδρες και γυναίκες, και να φοβάσθε Τον Αλλά(χ), για Χάρη του Οποίου ζητάτε ο ένας από τον άλλο και (μην διακόπτετε

τους δεσμούς) της μήτρας (συγγενικούς). Στ' αλήθεια, **Ο Αλλά(χ)** είναι Παρατηρητής πάνω σας. ﴿ (Ιερό Κοράνιο 4:1)

**Υ.** Αναφορικά με τη διατήρηση καλών σχέσεων και την επανένωση ανθρώπων μετά από κάποια διαμάχη, το Ιερό Κοράνιο λέει:

﴿ Αν δύο παρατάξεις (ή ομάδες) ανάμεσα στους πιστούς μάχονται, τότε συμφιλίωστε τους, αλλά αν μια απ' αυτές επιτεθεί άδικα εναντίον μίας άλλης (και αρνηθεί το συμβιβασμό για συμφιλίωση), τότε πολεμήστε (όλοι) εναντίον αυτής που επιτίθεται, μέχρι να επιστρέψει στην εντολή του Αλλά(χ). έπειτα, αν επιστρέψει, να τις συμφιλίωσετε δίκαια, και να είστε δίκαιοι. Στ' αλήθεια! **Ο Αλλάχ αγαπά τους δίκαιους.** ﴿ (Ιερό Κοράνιο 49:9)

﴿ Στ' αλήθεια οι πιστοί είναι αδελφοί (ο ένας για τον άλλον). Έτσι, να συμφιλιώνετε τους αδελφούς σας, και να φοβάστε Τον Αλλά(χ), μήπως και ελεηθείτε. ﴿ (Ιερό Κοράνιο 49:10)

**Z.** Ο Προφήτης Μωχάμμαντ ﷺ δίδασκε ότι ο Ιησούς, ειρήνη σ' αυτόν, ήταν η άσπιλη σύλληψη και η θαυματουργή γέννηση της Μαρίας (ειρήνη σ' αυτή), και ότι εκείνη (ειρήνη σ' αυτή) ήταν η καλύτερη δημιουργία από όλες τις γυναίκες.

Ο Προφήτης Μωχάμμαντ ﷺ επέμενε ακόμα και στους Εβραίους της Αλ-Μαντίνα, ότι ο Ιησούς, ειρήνη σ' αυτόν, ήταν ο Μεσσίας, ο Χριστός, αυτός που προφητευόταν στην Τορά τους (Παλαιά Διαθήκη) ότι θα έλθει. Δίδασκε επίσης ότι ο Ιησούς, ειρήνη σ' αυτόν, έκανε πολλά θαύματα με την άδεια Του Παντοδύναμου Θεού, θεραπεύοντας τους λεπρούς, αποκαθιστώντας την όραση των τυφλών, και επαναφέροντας, ακόμη, έναν νεκρό στη ζωή, και ότι ο Ιησούς, ειρήνη σ' αυτόν, ούτε πέθανε, ούτε σταυρώθηκε, αντίθετα Ο Παντοδύναμος Θεός (Αλλά(χ)) τον ανέληψε.

Προφήτευσε ότι ο Ιησούς, ειρήνη σ' αυτόν, θα επιστρέψει ξανά τις Τελευταίες Ημέρες για να οδηγήσει τους ειλικρινείς πιστούς στη νίκη ενάντια των κακών και των ασεβών ανθρώπων, και ότι ο Ιησούς, ειρήνη σ' αυτόν, θα καταστρέψει τον Αντίχριστο.

**Z2.** Ο Μωχάμμαντ ﷺ απαγόρευσε κάθε δολοφονία μέχρι που ήρθαν από Τον Αλλά(χ) οι εντολές της αυτοάμυνας, ακόμη κι όταν σκοτώνονταν οι οπαδοί του. Ακόμα και τότε, τα όρια διευκρινίστηκαν ξεκάθαρα και μόνο όσοι εμπλέκονταν ενεργά σε μάχη κατά των Μουσουλμάνων ή του Ισλάμ επιτρεπόταν να δεχθούν επίθεση στη μάχη. Και ακόμη και τότε, μόνο σύμφωνα με τους αυστηρούς κανόνες Του Αλλά(χ).

Κεφάλαιο 4

{ΤΙ ΛΕΜΕ}



**Λ**αμβάνοντας υπόψη τις αρετές και τις διδασκαλίες του Μωχάμμαντ ﷺ που μαρτυρήθηκαν από πάρα πολλούς ανθρώπους κατά τη διάρκεια της ιστορίας, και μαρτυρήθηκαν ακόμη και από τον ίδιο Τον Αλλά(χ), συμπεραίνουμε ότι η ακόλουθη λίστα περιλαμβάνει μερικές μόνο από τις αρετές και τα ηθικά γνωρίσματα του Μωχάμμαντ ﷺ.

**A. Articulate** (Ευκρινής) –Ο Μωχάμμαντ ﷺ, παρόλο που δεν μπορούσε να διαβάσει ή να γράψει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του, ήταν ικανός να εκφράζεται με σαφείς και καθοριστικούς όρους, και χρησιμοποιούσε την κλασική αραβική γλώσσα με τον καλύτερο τρόπο.

**B. Brave** (Γενναίος) –Ο Μωχάμμαντ ﷺ επαινέθηκε για το θάρρος και τη γενναιότητά του, κατά τη διάρκεια της ζωής του και μετά το θάνατό του, τόσο από τους οπαδούς του, όσο και από τους αντιπάλους του. Αποτελούσε ανέκαθεν έμπνευση για τους Μουσουλμάνους, αλλά και τους μη Μουσουλμάνους ανά τους αιώνες.

**C. Courteous** (Ευγενής) –Ο Μωχάμμαντ ﷺ πάντα έβαζε τα αισθήματα των άλλων ανθρώπων πιο πάνω από τα δικά του και ήταν ο πιο ευγενικός από τους οικοδεσπότες και ο καλύτερος από τους καλεσμένους όπου κι αν πήγαινε.

**D. Dedicated** (Αφοσιωμένος) –Ο Μωχάμμαντ ﷺ ήταν αποφασισμένος να εκπληρώσει την αποστολή του και να

παρουσιάσει το μήνυμα, με το οποίο είχε σταλεί, σε όλο τον κόσμο.

**E. Eloquent** (Εύγλωττος) –Ο Μωχάμμαντ ﷺ ισχυριζόταν ότι δεν ήταν ποιητής, ωστόσο, εκφραζόταν με τον πιο λακωνικό τρόπο, χρησιμοποιώντας όσο το δυνατόν λιγότερες λέξεις με τον πιο κλασικό τρόπο. Τα λόγια του παρατίθενται ακόμη σήμερα από χιλιάδες Μουσουλμάνους και μη Μουσουλμάνους σε όλο τον κόσμο.

**F. Friendly** (Φιλικός) –Ο Μωχάμμαντ ﷺ χαρακτηρίστηκε από όσους τον γνώριζαν ως ο πιο φιλικός και ευγενικός άνθρωπος.

**G. Generous** (Γενναιόδωρος) –Ο Μωχάμμαντ ﷺ ήταν πάρα πολύ γενναιόδωρος με όσα του ανήκαν και δεν ήθελε ποτέ να κρατά οτιδήποτε αν υπήρχε κάποιος που το είχε ανάγκη. Αυτό ίσχυε για το χρυσό, τον άργυρο, τα ζώα, και ακόμη και το φαγητό ή το ποτό.

**H. Hospitable** (Φιλόξενος) –Ο Μωχάμμαντ ﷺ ήταν πράγματι γνωστός ως ο πιο γενναιόδωρος από τους οικοδεσπότες, και δίδασκε στους συντρόφους και τους οπαδούς του να είναι οι καλύτεροι οικοδεσπότες για όλους τους φιλοξενούμενούς τους ως μέρος της θρησκείας τους.

**I. Intelligent** (Ευφυής) –Ο Μωχάμμαντ ﷺ, έχει ανακηρυχτεί από πολλούς αναλυτές που μελέτησαν τη ζωή και τη δράση του ως ένας από τους πιο ευφυείς άνδρες που έζησαν ποτέ.

**J. Just** (Δίκαιος) –Ο Μωχάμμαντ ﷺ ήταν ο πιο δίκαιος και ακριβής σε όλες τις συναλλαγές. Είτε επρόκειτο για δουλειά, είτε για κάποια κρίση πάνω σε οποιοδήποτε θέμα, εφαρμόζε τη δικαιοσύνη σε όλα τα επίπεδα.

**K. Kindness** (Καλοσυνάτος) –Ο Μωχάμμαντ ﷺ ήταν ευγενικός και καλοσυνάτος με όλους όσους γνώριζε. Έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε για να παρουσιάσει το μήνυμα της λατρείας Του Δημιουργού αντί των δημιουργημάτων σε όποιον συναντούσε, με τον πιο ευγενικό και συνετό τρόπο.

**L. Loving** (Αγαπούσε τους πάντες) –Ο Μωχάμμαντ ﷺ ήταν εκείνος που αγαπούσε περισσότερο Τον Αλλά(χ) και τα μέλη της οικογένειάς του, τους φίλους, τους συντρόφους και ακόμη και εκείνους που δεν δέχονταν το μήνυμά του, αλλά διατηρούσαν ειρηνική στάση απέναντι σε εκείνον και τους οπαδούς του.

**M. Messenger of Mercy** (Αγγελιαφόρος του Ελέους) –Ο Μωχάμμαντ ﷺ ανακηρύττεται από Τον Αλλά(χ) στο Κοράνιο ότι στάλθηκε σε όλο τον κόσμο ως το Έλεος σε όλη την ανθρωπότητα και τα τζινν.

**N. Noble** (Ευγενής) –Ο Μωχάμμαντ ﷺ ήταν ο πιο ευγενής και διακεκριμένος από όλους τους άνδρες. Όλοι γνώριζαν τον έξοχο χαρακτήρα του και την αξιότιμη καταγωγή του.

**O. "Oneness"** (Μοναδικότητα) –Ο Μωχάμμαντ ﷺ είναι περισσότερο γνωστός για τη διακήρυξη της

“Μοναδικότητας Του Αλλά(χ)” ή του Μονοθεϊσμού (“Ταουχίντ” στα αραβικά).

**P. Patient** (Υπομονετικός) –Ο Μωχάμμαντ ﷺ ήταν ο πιο σταθερός και μακρόθυμος σε όλες τις δοκιμασίες στις οποίες υποβλήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του.

**Q. Quiet** (Ηρεμος) –Ο Μωχάμμαντ ﷺ ήταν συχνά πολύ ήσυχος και δεν ακούστηκε ποτέ ότι ήταν αλαζόνας, επιβλητικός ή αντιπαθητικός σε καμία περίπτωση.

**R. Resourceful** (Επινοητικός) –Ο Μωχάμμαντ ﷺ ήταν ο πιο ευφυής και επινοητικός στην αντιμετώπιση ακόμη και της πιο σοβαρής δυσκολίας ή προβλήματος που θα αντιμετώπιζε ο ίδιος και οι σύντροφοί του.

**S. Straightforward** (Ευθύς) –Ο Μωχάμμαντ ﷺ ήταν γνωστό σε όλους ότι μιλούσε ευθέως και δεν περιέπλεκε τα πράγματα όταν μιλούσε. Ο λόγος του χαρακτηριζόταν από λακωνικότητα, αφού ο ίδιος θεωρούσε τα υπερβολικά λόγια μάταια και αναποτελεσματικά.

**T. Tactful** (Διακριτικός) –Ο Μωχάμμαντ ﷺ ήταν ο πιο ευαίσθητος και διακριτικός στις συναναστροφές του με τους ανθρώπους. Δεν έθιξε ποτέ την αξιοπρέπεια κάποιου, ακόμη κι αν συχνά οι άπιστοι τον προσέβαλαν και τον δυσφημούσαν.

**U. Unmatched** (Απαράμιλλος) –Ο Μωχάμμαντ ﷺ είναι γνωστός σε όλο τον κόσμο σήμερα ως ο άνδρας που



επηρέασε περισσότερο από κάθε άλλον τις ζωές τόσων πολλών ανθρώπων στην εποχή του και σε όλες εποχές που θα ακολουθήσουν.

**V. Valiant** (Ανδρείος)-Ο Μωχάμμαντ 𐰇 έδωσε νέο νόημα στη λέξη ανδρείος και ήταν πάντα ο πιο αξιότιμος σε όλες τις υποθέσεις του, είτε επρόκειτο για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ορφανών, είτε για τη διατήρηση της τιμής των χηρών, είτε για τον αγώνα υπέρ των απελπισμένους. Δεν φοβόταν όταν οι εχθροί υπερείχαν σε αριθμό στη μάχη, ούτε εγκατέλειπε τα καθήκοντά του κατά την προστασία και την υπεράσπιση της αλήθειας και της ελευθερίας.

**W. Wali** (Ουαλέι) –Η αραβική λέξη “Ουαλέι” (πληθ. Αουλιγιά’) είναι λίγο δύσκολο να μεταφερθεί σε κάποια άλλη γλώσσα χωρίς περαιτέρω επεξήγηση. Για το λόγο αυτό αποφάσισα να την αφήσω στα αραβικά, και να προσφέρω σύμφωνα με την ταπεινή μου κατανόηση μία από τις σημαντικότερες πτυχές του χαρακτήρα και της προσωπικότητας του Προφήτη Μωχάμμαντ 𐰇. Ορισμένοι λένε ότι η λέξη σημαίνει “προστάτες”, και άλλοι έχουν πει “αγαπητοί” ή “αυτοί στους οποίους εναποθέτεις πλήρη εμπιστοσύνη και τους εκμυστηρεύεσαι τα πάντα”, όπως μπορεί να κάνουν οι Καθολικοί με τους ιερείς τους. Ενώ άλλοι προσέφεραν απλά ως ερμηνεία τη λέξη “φίλοι”. Κατά τη συζήτησή μου επί του θέματος με έναν από τους πιο αγαπητούς σε μένα καθηγητές, τον Σάλιμ Μόργκαν, μου ανέφερε ότι η σημασία της λέξης μπορεί να πλησιάζει

περισσότερο στην λέξη “σύμμαχος”. Αυτό μπορεί ίσως να προσεγγίζει πολύ περισσότερο στη σημασία, καθώς όταν έναν άνθρωπο δίνει όρκο αφοσίωσης σε κάποιον, εκείνος ή εκείνη λαμβάνει αυτόν τον άνθρωπο ως “Ουαλεί” και αυτό είναι το να δίνεις “Μπαί’α” στα αραβικά. Ο Αλλά(χ) μας λέει στο Κοράνιο να μην λαμβάνουμε τους Εβραίους και τους Χριστιανούς ως “Αουλγιά” στη θέση Του Αλλά(χ). Ενώ κατανοούμε ότι οι Λαοί της Βίβλου (Εβραίοι και Χριστιανοί) είναι οι πιο κοντινοί σε μας αναφορικά με την πίστη, ταυτόχρονα, δεχόμαστε σ’ αυτό το σημείο οδηγίες να μην λαμβάνουμε κανέναν ως “εξομολογητή” μας ή “έμπιστο σύμμαχο” ή ως “κάποιον στον οποίο δίνουμε όρκο αφοσίωσης” στη θέση Του Αλλά(χ) ή του Αγγελιαφόρου Του, του Μωχάμμαντ ﷺ. Ο Προφήτης ﷺ ήταν το ζωντανό παράδειγμα του πιο έμπιστου και αφοσιωμένου από όλους τους ανθρώπους που έζησαν ποτέ στη γη. Οτιδήποτε αναφερόταν σ’ εκείνον εμπιστευτικά δεν θα αποκαλυπτόταν ποτέ σε άλλους. Και όταν τέθηκε σε θέση εξουσίας ή “ουαλεί” υπέρ των ανθρώπων, ανακάλυψαν ότι ήταν ο καλύτερος από άποψη εμπιστοσύνης.

**X. “X”** –Ο Μωχάμμαντ ﷺ δεν μπορούσε ούτε να διαβάσει, ούτε να γράψει, ούτε καν το όνομά του. Στο σημερινό κόσμο θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει ένα “X” για να “υπογράψει” ένα έγγραφο. Φορούσε ένα δαχτυλίδι με σφραγίδα στο μικρό δάχτυλο του δεξιού χεριού του για να σφραγίζει κάθε έγγραφο ή γράμμα που έστελνε στους ηγέτες άλλων χωρών.

**Y. Yielding** (Υποχωρητικός) –Ο Μωχάμμαντ 𐤎 παραμέριζε τις δικές του επιθυμίες και παραιτούταν από τις ιδέες του για χάρη αυτών, τα οποία Ο Αλλά(χ) τον καθοδηγούσε να κάνει. Ενώ εξέταζε τις απόψεις των οπαδών του, συχνά δεχόταν τις δικές τους ιδέες και όχι τις δικές του, προτιμώντας να υποχωρήσει για χάρη των άλλων όσο το δυνατόν περισσότερο.

**Z. Zealous** (Ενθουσιώδης) –Ο Μωχάμμαντ 𐤎 ήταν ο πιο ενθουσιώδης από τους προφήτες Του Αλλά(χ) κατά την εκπλήρωση της αποστολής του για “Ειρήνη μέσα από την υποταγή στη Βούληση Του Θεού.” Ήταν στ’ αλήθεια ο πιο ενθουσιώδης σε σχέση με την παράδοση του μηνύματος που του εμπιστεύτηκε Ο Αλλά(χ)· το μήνυμα του “**Λα Ιλάχα ίλλα-Αλλά(χ), Μουχαμμάντ Ρασούλου Αλλά(χ)**” (*Δεν υπάρχει κανείς που να αξίζει να λατρεύεται, παρά μόνο Ο Αλλά(χ), και ο Μωχάμμαντ είναι ο αγγελιαφόρος Του Αλλά(χ)*).

**Άλεφ.. “ΑΤΖΙΜΠ”** (ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟΣ) –Δεν μπορούσαμε να αντισταθούμε στη χρήση ενός ακόμη γράμματος –ακόμη και αν αυτό είναι το πρώτο γράμμα του αραβικού αλφαβήτου ("ا" Άλεφ, Το αντίστοιχο "A" του ελληνικού και λατινικού αλφαβήτου).

Ο Προφήτης Μωχάμμαντ 𐤎 ήταν πραγματικά εκπληκτικός από κάθε άποψη. Παρέδωσε ένα μήνυμα ενός ολοκληρωμένου και απόλυτου τρόπου ζωής, που συμπεριελάμβανε τα πάντα από την ώρα που ξυπνά ένας

άνθρωπος, μέχρι την ώρα που κοιμάται, και από την κούνια, μέχρι τον τάφο. Και αν κάποιος ακολουθήσει αυτόν τον Τρόπο Ζωής (“Ντιν” στα αραβικά), θα κατορθώσει την μεγαλύτερη επιτυχία σ’ αυτή τη ζωή, αλλά και στην Μέλλουσα.

**Πριν ολοκληρώσουμε την έρευνά μας για τον Προφήτη Μωχάμμαντ ❀ από το Α ως το Ζ και περισσότερο..., πρέπει να αναφερθεί, ότι παρόλο που ο Μωχάμμαντ ❀ είναι βαθιά αγαπητός, σεβαστός και παράδειγμα προς μίμηση για τους Μουσουλμάνους ως ο τελευταίος αγγελιαφόρος Του Αλλά(χ), ΔΕΝ είναι το αντικείμενο λατρείας για τους Μουσουλμάνους.**

Τώρα εξαρτάται από εσένα. Είσαι ένα έλλογο ανθρώπινο ον με τις ανάλογες ανησυχίες. Γι’ αυτό, θα έπρεπε ήδη να αναρωτιέσαι:

“Θα μπορούσαν όλα αυτά τα αξιοσημείωτα, επαναστατικά και καταπληκτικά λόγια, για αυτόν τον συγκεκριμένο άνδρα, να είναι αληθινά; Κι αν όλα είναι αληθινά;

Έχετε διαβάσει τι έχουν πει για το Μωχάμμαντ ❀ διάσημοι συγγραφείς, στοχαστές, ποιητές, φιλόσοφοι, κληρικοί και ουμανιστές. Έχετε δει τις καταγραφές εκείνων που τον γνώριζαν και γνώριζαν και τι είχαν πει άλλοι για τον Προφήτη Μωχάμμαντ ❀.

**Το ερώτημα, λοιπόν, τώρα είναι,  
“Τι λες ΕΣΥ για το Μωχάμμαντ 卐;”**